

STICHTING GENOOTSCHAP ENGELANDVAARDERS

BESCHERMHEER ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID DE PRINS DER NEDERLANDEN



" GIJ ZIJT DE SCHAKEL TUSSEN
HEN, DIE THUIS BLEVEN, EN MIJ "

KONINGIN WILHELMINA



" DE S C H A K E L "

(Kwartaaluitgave van de Stichting Genootschap Engelandvaarders)

Maart 1981
2e Jaargang nr. 9

ERE-VOORZITTER

H.P. Linthorst Homan
Groteweg 123
8191 JV Wapenveld
Tel. 05206 - 8748

ORGANISATIE

VOORZITTER M.S. Kamminga
Wilhelminalaan 3
2243 HD Wassenaar
01751 - 7912

SECRETARIS H.I. Borel Rinkes
Hanedoestraat 57
2597 XD Den Haag
Tel. 070 - 240447

PENNINGMEESTER Fred M. Beukers
Vredenhofweg 56
3062 ES Rotterdam
Tel. 010 - 129922
Postgironummer : 359500
ABN Banknummer : 545546826

SOCIALE AANLEGENHEDEN S.G. Timmers Verhoeven
Zeildijk 31
4561 SH Hulst (Z.Vl.)
Tel. 01140 - 13493

b.g.g. Mevr. den Hamer-Viehoff
Tel. 070 - 558928

REDACTIE : G.A. den Ouden
Slangenburg 65
3328 DP Dordrecht
Tel. 078 - 170398

Het volgende nummer verschijnt in de maand juni 1981.
Gaarne de hiervoor bestemde copy inzenden vóór 1 juni 1981.

VAN DE BESTUURSTAFEL

Voorzitter en bestuursleden van ons Genootschap danken alle Engelandvaarders, die op de één of andere wijze Kerst- en Nieuwjaarskaarten hebben gezonden.



Van de Penningmeester

De dit jaar van naam en adressen voorziene acceptgirokaarten hebben aan hun doel beantwoord. Bijzonder velen onder U hebben met hun soms zeer royale bedragen de Stichting in staat gesteld haar werkzaamheden te vervolgen.

De communicatie via de "SCHAKEL" begint nu echt op gang te komen. De vele plezierige reacties hierop stemmen redacteur en bestuur tot grote voldoening. We zijn nu in staat om in enkele gevallen een helpende vinger uit te steken. En als de bijdragen op dezelfde wijze blijven binnenkomen, ook in de volgende jaren, zal die helpende vinger wellicht een helpend handje kunnen worden.

Als "winkelier" van de afdeling "souvenirs" van onze Stichting verheugt het mij te kunnen berichten, dat de correspondentiekaarten - ook wel eenskerstkaarten genoemd - door ze in de "aanbieding te gooien" uitverkocht zijn. Overigens van gooien en smijten door Tante Pos weten vele ontvangers van mijn verzendingen mee te praten. Het zal wel aan de verpakkingsdeskundige, te weten Uw Penningmeester, gelegen hebben. Hiervoor mijn welgemeende excuses, ook maar namens Tante Pos, want die biedt ze niet aan.

De correspondentiekaarten zullen niet meer worden aangemaakt, ook niet in de vorm van kerstkaarten. Dit is in verband met effectieve verpakkingen en verzendingen een te dure aangelegenheid.

Daarentegen kan de dassenvoorraad voorlopig een stootje velen. Naar verguld zilveren insignes (ook wel Engelandvaardersspeldjes genoemd) is een bescheiden vraag. Deze waren het vorig jaar al uitverkocht. Het bestuur besloot onlangs een bedrag te investeren om een nieuwe, doch bescheiden voorraad aan te leggen. Inclusief verzending, binnen Nederland, gaan deze speldjes nu f 36,- per stuk kosten. Verzending naar het buitenland is f 2,- meer.

Door overmaking van dit bedrag op onze bank- of girorekening komt U in het bezit van dit fraaie insigne.

Van de wapenschildjes is een bescheiden voorraad aanwezig, en over de

uitvoering bereikten ons vele enthousiaste reacties. Zodra de fotografische reproductiemogelijkheden van de "SCHAKEL" ons daartoe in de gelegenheid stellen, zullen we een afbeelding ervan opnemen.

Last but not least, de "Wilhelminategel". Hiervan is nog een bijzonder grote voorraad aanwezig, en de kooplust hiervoor is ingezakt. Daarentegen zijn de verzendkosten enorm gestegen.

Toch wil Uw Penningmeester van deze nogal wat plaatsinnemende voorraad af. Besloten is om deze tegels, van bruin/bronskleurig Makkums aardewerk, eveneens "in de aanbieding" te brengen. f 30,- inclusief verzendkosten binnen Nederland en per zeepost voor overzee. Per SAL of luchtpost zal wel f 10,- of f 15,- duurder zijn.

De Penningmeester.



Verzending van "DE SCHAKEL"

Uw Penningmeester, die de verzending van "DE SCHAKEL" verzorgt, maakt - zoals U zult hebben ervaren - gebruik van een adresseermachine.

Bij de verzending van het decembernummer (helaas pas in januari) dacht hij slim te zijn door alleen naam en adres op de acceptgirokaart in vensterenveloppe te doen aanbrengen, en vervolgens deze vensterenveloppe op de grote enveloppe te plakken. Bij adressen op kaart- en enveloppen werd voor verwisseling van kaarten en enveloppen gevreesd.

Maar de lijm van tegenwoordig bleek ook niet meer te zijn wat het vroeger was. Derhalve hebben enige tientallen van de acceptgirokaarten de reis naar geadresseerden op eigen gelegenheid voortgezet en kwamen dientengevolge de ongeadresseerde schakel-enveloppen met retour afzender. Laten degenen, die wel de enveloppe met acceptgirokaart en niet de "SCHAKEL" van december 1980 hebben ontvangen, de Penningmeester daarvan op de hoogte stellen.

Fred M. Beukers, Vredenhofweg 56, 3062 ES Rotterdam, telefoon 010 - 129922. Per ommegaande zal dan alsnog het ontbrekende nummer van "DE SCHAKEL" worden toegezonden. De volgende maal zullen we trachten het nu gebeurde te voorkomen. We weten in ieder geval hoe het niet moet.

De Penningmeester.

Nieuwe rubriek

Onder de naam "SCHAKELTJES" wordt een nieuwe rubriek geïntroduceerd. In andere tijdschriften zou zulk een rubriek "vraag en aanbod" kunnen heten.

"SCHAKELTJES" hebben de bedoeling Engelandvaarders, die hun mede-Engelandvaarders al dan niet tegen betaling wat te bieden hebben in de gelegenheid te stellen een daarop betrekking hebbende mededeling kosteloos te doen plaatsen in deze rubriek. Ook kunnen vragen van Engelandvaarders opgenomen worden.

Uiteraard wordt de inhoud van deze "SCHAKELTJES" opgenomen buiten verantwoordelijkheid van redactie en bestuur. De contacten welke ontstaan tussen bieder en vrager dienen dan ook buiten redacteur en bestuur om te gaan.

ENGELANDVAARDERS

BORDJES

Een eerder binnengekomen verzoek van Engelandvaarder J.C.S. VERSTEEGH, Nikadel 16, 1796 BP DE KOOG op Texel, betrof de aanbieding van een speciaal Engelandvaardersbordje, waarop men zijn eigen naam kan laten inbakken. Het ontwerp is van de hand van Versteegh, een op Texel zeer bekende pottenbakker, die het in het zomerseizoen verschrikkelijk druk heeft, maar zo tussendoor best eens wat bordjes voor Engelandvaarders wil vervaardigen. Belangstellenden stellen zich met Versteegh in verbinding.

VAKANTIE

Engelandvaarder MARTIN VOLLAERTS, "High Down", North Down Road, BRAUNTON/DEVON EX33 2EE Engeland, phone : 09.44.271.813611, woont in een zgn. splitlevelwoning, bestaande uit twee van elkaar onafhankelijke appartementen. Hij wil het lager gelegen appartement, met accommodatie voor drie personen, voor vakantie-doeleinden verhuren. BRAUNTON ligt in het prachtige heuvellandschap van het Graafschap Devonshire in het zuid-westen van Engeland op 7 km. afstand van Barnstaple. Uitgestrekte zandstranden en spectaculaire rotsformaties vormen het vlakbij gelegen kustgebied. Wie meer wil weten hierboven staat het adres.



Het was ergens in januari 1975, schaarse nog overgebleven zeer verre familieleden van een eenzaam mens, een aantal overlevenden uit het verzet en een handjevol Engelandvaarders staan op de Joodse begraafplaats aan het Toepad te Rotterdam, rondom de baar van EDMOND SALOMON CHAIT, "MOUN" voor hen die hem kenden tijdens de oorlog. Allen hebben het hoofd bedekt en luisteren aandachtig naar de Rabbi, die knikkebollend en conform de Joodse ritus leest en bidt uit de Talmoud. "De volksmond schildert de joden altijd als lafaards, - zo spreekt de rabbi even later - maar niet alleen de huidige staat Israël logenstraft zulke beweringen, ook mensen als Edmond Salomon Chait doen zulks". Hij, die een bijzonder grote en gevaarlijke en moedige rol speelde in de oorlog, bij het organiseren van vluchtlijnen door Frankrijk naar Spanje en bij het begeleiden hierlangs van geëllieerde piloten, verzetsmensen, joodse vluchtelingen, allemaal Engelandvaarders, hij begeleidde ze niet alleen, hij waakte over hen tot aan de voet van de Pyreneeën. MOUN had vele malen zelf gemakkelijk mee kunnen gaan, de vrijheid en de veiligheid tegemoet. Hij wist dat zijn naaste familieleden vanuit Antwerpen naar de vernietigingskampen waren afgevoerd. Hij stelde zich tot taak op zijn

eigen eenzame wijze, de strijd tegen de Nazi's voort te zetten. Eenzaam toen, eenzaam daarna, na de bevrijding als daarvoor eenzaam vertoevend in hotelkamers, nadat zijn eigen huis en kantoor te Rotterdam te groot waren geworden.

Eenzaam ook gevonden in die maand januari 1975 in die hotelkamer achter het Centraal Station te Rotterdam. Zonder familie of bezittingen. Adressen in zijn agenda brachten de politie op het spoor van enige vrienden en bekenden, die ervoor zorgden dat hij, zoals zijn religie dat voorschreef, werd begraven.

Jean Weidner, "le grand chef" van DUTCH-PARIS, vloog over vanuit zijn woonplaats Pasadena/Californië, toen hij per telefoon de droeve mare vernam, en stond aan de groeve; Paul Veerman en even zovele anderen. Zij allen rouwden met mij, om de man die ook voor mij een beslissende rol in mijn leven gespeeld had.

Mijn gedachten gingen terug naar midden juni 1944 : Toulouse, dat ondanks de landing in Normandië nog steeds zuchtte onder de Duitse laars; "Chez Emile", Place St. Georges, waar ik MOUN ontmoette. Hij bracht mij, in afwachting van doorzending naar Spanje, tijdelijk onder bij de apothekersfamilie Billot te Carcassonne, waar drie dochters Madou, Ginette en Suzy, tegen de wil van hun op de hand van Pétain zijnde vader, vanuit de Résistance zich mede inzetten voor die Hollandse vluchtlijn. Het was een van die ontelbaar vele ontmoetingen en gebeurtenissen op mijn tocht gedurende de oorlog, en wellicht ook op de tochten van even zovele andere Engelandvaarders.

We vergeten en we vergaten ook toen, veel en gauw.

De advertentie van MOUN's overlijden, en de daaraan volgende begrafenis deden mij realiseren, dat ik nooit meer contact met hem heb gezocht hoewel ik wist, waar hij wel eens verbleef. Ook ik heb dus bijgedragen aan MOUN's na-oorlogse eenzaamheid.

MOUN heeft voor zijn onverschrokken daden van officiële zijde nooit enige erkenning ondervonden, daar overigens nooit om gevraagd. Door zijn teruggetrokken bestaan na de oorlog werd hij snel vergeten. Velen, die door MOUN op weg naar de vrijheid werden geholpen, weten het niet van elkaar, kennen elkaar wellicht niet eens.

De samensteller van dit verhaal is van plan, met hulp en medewerking van alle daarvoor in aanmerking komende Engelandvaarders, waar ook ter wereld, die verhalen te verzamelen van Engelandvaarders die door MOUN zijn geholpen op hun reis door de bezette gebieden. Data, namen, adressen, plaatsen, routes, saillante voorvallen, al deze gegevens zou ik willen verzamelen om eens een overzicht te krijgen van de activiteiten van EDMOND SALOMON CHAIT, MOUN, voor velen.

Fred M Beukers
Vredehofweg 56,
3062 ES ROTTERDAM



IN MEMORIAM

Van onze vriend Joh. van der Laan te Bussum ontvingen wij de overlijdensadvertentie van :

Engelandvaarder Jan Knecht

overleden te Bussum op 13 januari 1981.
Het bestuur heeft een condoleance-brief verzonden.

De secretaris heeft een condoleance-brief gezonden aan Mevrouw E. van Baalen te Salisbury (Zimbabwe).
Engelandvaarder Wouter E.C. van Baalen overleed na langdurige ziekte op 2 februari 1981.

JAARREUNIE 1981

Onze jaarreunie zal op vrijdag 25 september 1981 plaatsvinden in het Hotel-Restaurant "Kievitsdal", Utrechtseweg 454 te 6865 CP Doorwerth. Tevoren wordt door de evenementencommissie onze samenkomst en aansluitend een bezoek aan het nabijgelegen oorlogsmuseum Hartestein, destijds de Airborne-commandopost, georganiseerd.

Noteert U reeds nu deze datum.

DE ERE-BEGRAAFPLAATS TE LOENEN VELUWE



Voor de in Nederland wonende Engelandvaarders is het Ereveld Loenen welbekend. Dit schrijven we echter voor hen, die reeds lang in het buitenland verblijven.

Op 18 oktober 1949 werd het Ereveld Loenen door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Wilhelmina officieel in gebruik genomen. Het is gelegen aan de weg van Arnhem (Woeste Hoeve) naar Loenen/Beekbergen in een bos- en heiderijke streek van de Veluwe. Er liggen thans 2850 graven van oorlogsslachtoffers. In 1972 onthulde onze Erevoorzitter Mr H.P. Linthorst Homan ter gelegenheid van de tien-jarige herdenking van de sterfdag van H.K.H. Prinses Wilhelmina in de kapel onze bronzen plaquette : "In dankbare herinnering aan Hare Majesteit Koningin Wilhelmina, Moeder der Engelandvaarders". Ieder jaar op 4 mei worden, naast herdenkingen elders, ook op het Ereveld Loenen onze oorlogsslachtoffers herdacht. Daarbij legt ook steeds

een delegatie van ons Genootschap een Erekrans. In de kapel is een wandbord aangebracht, waarop de namen van de Engelandvaarders vermeld staan die omkwamen "op weg naar de vrijheid" en zij die "hun leven lieten voor Koningin en Vaderland". Het is ons gebleken, dat nog een aantal namen van omgekomen en gesnevelde Engelandvaarders niet op dit paneel vermeld staan. Daarom is het Bestuur doende om aan de hand van onze huidige informatie het wandbord met die namen aan te vullen.



Van de Heer W.A. Brug te Den Haag ontvingen wij een stencil, waarop wordt uiteengezet wat de bedoeling is van "Documentatiegroep 40-45". Gaarne laten wij de inhoud van dit stencil hieronder volgen.

Uitgangspunt

De Documentatiegroep 40-45 is een groepering van personen en instellingen, die op de één of andere manier geïnteresseerd zijn in de oorzaken, gebeurtenissen en gevolgen van de Tweede Wereldoorlog in de meest ruime zin van het woord.

Zij tracht zowel individueel als gemeenschappelijk deze interesse op alle mogelijk manieren te wekken, te ontwikkelen en te onderhouden en zij laat zich bij haar activiteiten leiden door de verhoudingen zoals die tijdens de Tweede Wereldoorlog tot uiting kwamen. Zij gaat daarbij uit van de rechtmatigheid van het verzet van de Geallieerden tegen de agressie van de zijde van de As-mogendheden en acht elke vorm van oorlogsmisdaad of vervolging op grond van ras, geloofs- of levensovertuiging ontoelaatbaar.

Activiteiten

- De Documentatiegroep geeft een maandblad uit, waarin onder meer worden opgenomen:
 1. Artikelen betreffende de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog
 2. De rubriek "Ruilbeurs" waarin de leden van de groep gratis niet-commerciële advertenties kunnen plaatsen
 3. De rubriek "Boekendienst", waarin tegen billijke prijzen boeken, illegale bladen e.d. worden aangeboden.
 4. De rubriek "Informatie gevraagd" waarin de leden vragen op het gebied van de Tweede Wereldoorlog kunnen stellen.
 5. Aankondigingen en besprekingen van nieuw verschenen boeken.
 - Driemaal per jaar organiseert het bestuur een landelijke ruilbeurs, zoveel mogelijk in een plaats in het centrum van het land (b.v. in Baarne of Arnhem; soms ook in Hilversum)
 - De leden kunnen zelf plaatselijke of regionale bijeenkomsten organiseren, waar men onderling documentatie en/of voorwerpen uitwisselt.
 - Zo nu en dan organiseert het bestuur een symposium over één of ander onderwerp uit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.
- Wilt U meer weten over deze groep, dan kunt U zich wenden tot het Secretariaat, Meermanstraat 10, 2614 AJ Delft, telefoon na 18.00 uur 015-126825.

x x x x x x

Van Bart Bredero ontvingen wij een brief die wij onderstaand laten volgen:

"Mag ik een ogenblik van Uw aandacht voor iets leuks? Van mijn boekje met Engelandvaardersherinneringen en getiteld "De Grote Oversteek" had ik nog zo'n 4 à 500 exemplaren over en thuis liggen. De adressenlijst die U in het begin van het jaar stuurde, bracht mij op het idee alle Engelandvaarders buiten Nederland (zo'n 180 personen) een exemplaar toe te sturen. Nu, na zes maanden, heb ik ca. 40 reacties van hen ontvangen en dat zal het wel zo'n beetje zijn. U zult misschien opmerken, dat 40 reacties niet zoveel is. Bedenk echter, dat vermoedelijk zo'n 10% van de verzonden exemplaren nimmer op hun bestemming kwam en dat ook nog een aantal reacties zoekraakten. Belangrijk echter dan het aantal reacties, was de kwaliteit ervan. Vooral uit die verre landen als Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika kwamen brieven van mensen die bepaald meer dan "blij verrast" waren en dat ook duidelijk lieten blijken. Enkelen schreven spontaan bij de ontvangst van het boekje en dan nog eens later nadat zij het gelezen hadden. Velen voegden ook nog een korte en meestal positieve samenvatting van hun eigen belevenissen eraan toe. Ook kreeg ik twee boeken met herinneringen toegezonden, nl. "Flee the Captor" met de belevenissen van Jan Weidner en geschreven door Herbert Ford en "De Vierkante Maan" van Gerard Dogger. Vooral dit laatste boek heeft mij veel gedaan en heb ik in een lang weekeinde als was het een studieboek uitgeplozen. "De Vierkante Maan" geeft, voor zover mij bekend, de beste formulering van de verwachtingen en teleurstellingen, die alle Engelandvaarders in meerdere of mindere mate zijn ten deel gevallen. Door de keuze van verzet tegen de bezetter zijn wij op jonge leeftijd buiten, wat men later noemde, het establishment getreden en hebben in dat grote en avontuurlijke terrein daarbuiten zulke intense persoonlijke en innerlijke ervaringen opgedaan, dat het nadien tussen ons en dat establishment nooit helemaal in orde gekomen is. Althans zo is het mij, vooral na de oorlog (en soms nog) vergaan. Juist dat conflict tussen mens en maatschappij en dan in de vorm van Engelandvaarder zijn in die toen nog niet zo gemasificeerde en gemechaniseerde wereld als nu, heeft Gerard Dogger zo voortreffelijk vastgelegd".

x x x x x x

Van J.C. van Rosendaal, 2 Tallis Drive, Mornington 3931 (vic) Australia, ontvingen wij onderstaand schrijven. Kan iemand, ofwel aan ons ofwel direct aan Han van Rosendaal op de gestelde vraag antwoord geven?

"In de "SCHAKEL" van september 1980 las ik op bladzijde 5 het stukje van De Compagnon van Robbie Cohen. Bert Wolters heb ik door België en Frankrijk geholpen en waren wij samen in de RAF 322 Sqdn. Onder "Bronnen" wordt vermeld "Het Wapen der Militaire Luchtmacht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog in Groot Brittannië 31 mei 1940 - mei 1945" door J.W.T. Bosch. Zoudt U mij kunnen laten weten of dit boek nog verkrijgbaar is en mocht dit het geval zijn, hoe kan ik dit verkrijgen. Ik zou het ten zeerste op prijs stellen indien U mij hiermede kunt helpen. U bij voorbaat dankend verblijf ik".

x x x x x x

L. van Montfoort, Leyweg 850 te Den Haag reageerde op de brief van Claus-huis (zie SCHAKEL december 1980). Misschien kunnen beide Engelandvaarders nu gezamenlijk initiatieven gaan ontwikkelen. De Stichting Engelandvaarders doet dit voorshans nog niet.

"De suggestie van de Heer H.F. Claushuis in Uw artikel in de "SCHAKEL" van december 1980, nr. 8 kan ik geheel onderschrijven. Laten wij proberen de herinnering aan dit bastion, dat voor vele van ons een tijdelijke rustplaats is geweest, voor onze nakomelingen bewaren. Dit zou ook een huldeblijk kunnen zijn van de Engelandvaarders ter nagedachtenis aan de Heer Kolkman. Ter nadere gedachtenwisseling hieromtrent ben ik gaarne bereid".

x x x x x x

Van onze vried Sam Timmers Verhoeven ontvingen wij onderstaande brief, waarbij een gedicht (!) van Huug Wilmar, op zichzelf een prachtig voorbeeld van de mentaliteit in die dagen:

"Laatst toen ik in oude paperassen aan het rommelen was, ontdekte ik een gedicht dat een Engelandvaarder in het voorjaar 1944 maakte ter gelegenheid van een openingsfeest van de Hollandse Club in Madrid. Deze Engelandvaarder was Huug Wilmar, een echte individualist. Ik zie hem nog voor de gastvrije hekken van het kamp Miranda staan, in wel een heel speciale Pyreneën-outfit, voorzien van bril, waarachter een achteloze cynische blik ons vertelde, dat hij maar 1 nacht in Miranda dacht te blijven. Dat werd dus vele weken. Bovendien had hij hele merkwaardige paarse sokken aan. Toen ik hem zo buiten het kamp zag aankomen, schoot het door mijn hersens heen "wedden dat die knaap mijn sokken aan heeft". En verdraaid, als het niet waar was; Huug had inderdaad onderweg bij mijn ouders in Brussel aangeklopt, waar hij bij zijn vertrek naar het zuiden een paar van die paarse geitensokken van mijn goedbedoelende mama had gekregen.



Huug werd frontfotograaf bij de mariniers in Oost-Java, en later maakte hij diverse natuurfilms voor Walt Disney, zoals "The White Wilderness". Toen hij voor een nieuwe film naar de "Macchu Picu" in Zuid-Amerika reisde, kwam hij door een treinongeluk om het leven. Hij liet zijn Amerikaanse vrouw en 2 kinderen achter.

Omdat de vele hachelijke momenten van weleer niet altijd leuke ervaringen nalaten, zocht ik al een tijdje naar een vrolijk Engelandvaardersverhaal. Door stom toeval vond ik het gedicht van Huug Wilmar, en ik ben er zeker van dat niemand dat gedicht nog heeft, maar een 40-tal Engelandvaarders destijds in Madrid waaronder ondergetekende, hebben er met uitbundig plezier naar geluisterd, en hem met genoegen op de piano begeleid. Het gedicht is gemaakt op de wijs van "de olieman" van Louis Davids. Het is de expressie van een typische Engelandvaardersmentaliteit. Dus een positieve nostalgische herinnering voor de "Spaanse Engelandvaarders"

en ik voeg er aan toe, dat Huug het gedicht zelf voordroeg destijds daar in Madrid, gekleed in zijn Pyreneën-outfit, én - ja hoor - die gekke paarse geitensokken had hij ook aan.

De grote man of de Engelandvaarder

Wij zijn uit Holland weggegaan, heel kleintjes en benauwd
allen zaten zich behoorlijk rot te kieren
De een had op mooi weer gewacht, maar het bleef nog maanden koud,
en de andere, die wachtte op papieren.
Maar eindelijk toch gestart,
en het noodlot dus getart,
werd Janssen Engelandvaarder en in het vasten zeer gehard.

Refrein:

Dat is die grote man,
die grote blonde man,
die was dolblij, toen hij heelhuids in België binnenkwam.
Hoe hij Frankrijk binnen kan, daar denkt hij nog niet an;
zoo'n wijd vermaarde Engelandvaarder
is die lange Jan.

Die knaap met zijn papieren was met recht een plutocraat,
want, die hield alleen de groote lijnen.
Huisje, boompje, beestje zwierf de ander met zijn maat,
maar voor allen ging de zon steeds warmer schijnen.
Neem steeds een organisatie,
minder kans op liquidatie
en wie reist er nou door Frankrijk zonder eenige relatie?

Refrein:

Dat is die grote man,
die man die alles kan.
Hoe hij Spanje binnenkwam, daar snapt hij nog geen jota van.
Eerst helemaal d'r an, maar nu weer boven Jan
Zoo'n grenzenspotter, globetrotter van een Oranjeman.

Tenslotte na een lange, clandestiene, unieke reis
zag men plotseling een geologische vergissing;
de wolken werden bergen en de bergen sneeuw en ijs
en een ieder dacht, dat het nu zeker misging;
de een nam prompt een gids,
een ander werd plots spits,
zei: "als ik hier ooit over kom, is verder alles kits".

Refrein:

Dat was die grote knaap,
die droomt nog in zijn slaap
hoe hij om de haverklap de Spaansche koers was kwijt geraakt
hij, die eindelijk toch zijn 90 pts. heeft aangeraakt;
Zoo'n gletscherlooper, berenstroper is die lepe knaap.

Men dacht: "eenmaal in Spanje is het zaakje kern gezond"
doch Miranda's hekken zwiepten gastvrij open.
Het meerendeel liep reeds met een geschoren schedel rond
en des Spanjaards streken werden steeds goedkoper.
Men zat in de misère,
kon van sagerijn wel blèren;
het werd een bandera-mañana-en een wandluizen-affaire.

Refrein:

Dat is de réfugé,
die kale réfugé,
hij dacht het valt wel mee, doch alles ging maar niet okée.
Nu wilde hij overzee, maar kan nog steeds niet mee,
zoo'n kale knikker, jajemliker
van een réfugé.

Tenslotte zwaar vermoed als heer in Madrid aangeland,
loopt hij puffend door de overvolle lanen
en hij voelt zich tusschen het kleine volkje van dit morgenland
als een komkommer tusschen velerlei bananen.

Allemaal voor het ideaal
voor Neerland's grond en taal.

Hij vindt zichzelf van vuur en staal, al bijna generaal.

Refrein:

Dat is die grote vent,
dat hele lange end,
hij, die alle Spaansche schoonen, meestal slechts platonisch kent.
Zoo'n vent, die zonder rooie cent, naar Holanda rent
zoo'n nata-eter, ijzervreter
van een stoere vent.

Maar eens komt toch die grote dag, waar iedereen naar smacht,
den dag, waarop men Spanje gaat verlaten,
vervloekt de heele rotzooi, plus die nonactieve wacht
en lang leve alle anti-heil soldaten.
Niet langer meer mañana, het bleek slechts een phatamorgana
en wie brult er: "allez, venga" en is het eerst bij de salida?

Refrein:

Dat is die grote man
die man, die alles kan,
zoo'n lange, blonde man met tropenpakje an;
eerst heelemaal eran, maar nu weer boven jan.
Zoo'n bommengooier, Jappendooier
van een Oranje-man.

Persoonlijk vind ik het bovenstaande ook een soort eerbewijs aan een
moedige mede-Engelandvaarder, die geheel op eigen initiatief met een
medegezel voor zijn eigen papieren zorgde en de bergen over sjowde.



Van de Stichting "Verjaardag Prins Bernhard" ontvingen wij onderstaand schrijven. Onnodig te zeggen eigenlijk, dat wij de inhoud hiervan gaarne in Uw belangstelling aanbevelen.

"70ste verjaardag van Prins Bernhard op 29 juni 1981

Bij de 65ste verjaardag van Z.K.H. de Prins der Nederlanden heeft een Comité van oud-Verzetsmensen en oud-gedienden hieraan bijzondere aandacht gegeven. Het geschenk van heel velen was een groot bronzen beeld van een olifant (beeldhouwer Arie Teeuwissen) voor de paleistuin. Teneinde bij iedere verjaardag een blijk van trouw te kunnen geven, werd op 6 januari 1977 bovengenoemde Stichting opgericht.

Nu de 70ste verjaardag van de Prins nadert, treffen wij de voorbereidingen voor een geschenk als huldeblijk en als teken hoezeer wij ons met hem verbonden voelen. Ons bestuur wil de Prins tonen hoe velen hem dankbaar zijn voor alles wat hij voor ons land gedaan heeft. Wij weten dat er in Nederland heel velen zijn, die er ook zo over denken en in overleg met de Particulier Secretaris van Z.K.H. willen wij deze gevoelens bundelen.

Wij nodigen U uit deel te nemen aan een voor de Prins persoonlijk bedoeld geschenk.

Allen, die de Prins genegen zijn, willen wij de gelegenheid geven aan het geschenk bij te dragen. Wij zouden het op prijs stellen indien U gelijkgezinden in Uw kring op wilt wekken aan deze actie deel te nemen. Een lijst van gevers zal aan de Prins worden aangeboden.

De vorm van het geschenk hangt uit den aard der zaak af van de wensen van de Prins, zomede van het resultaat van de actie.

Men storte op : Rek.nr. 3083.73.065 bij de Rabobank te De Bilt t.g.v.

Stichting "Verjaardag Prins Bernhard"

of op gironummer 1661 t.n.v. de Penningmeester

Stichting "Verjaardag Prins Bernhard" te Voorburg.

Alle bedragen, groot en klein zijn welkom. Het gaat in de eerste plaats om de hartelijkheid van een groot aantal mensen.

Wij rekenen op U en Uw vrienden.

Stichting "Eerbetoon Z.K.H. Prins Bernhard"

Deze Stichting (voorzitter Jhr. J.J.G. van Beelaerts van Blokland, Brigade-Generaal tit. der Cavalerie b.d.; secretaris M. Overbeeke, Luitenant Kolonel KLU b.d.) heeft als doelstelling het organiseren van een manifestatie op 27 juni 1981 te Soestdijk ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden. Hiervoor wordt uitgenodigd een groot aantal (oud) militaire verenigingen en verzetsorganisaties, waarvan de leden direct of indirect onder de Prins hebben gediend. Deelneming kan slechts in verenigingsverband geschieden; individuele deelneming is uitgesloten. De initiatiefnemers hebben zich ervan vergewist dat Prins Bernhard tegen hun voornemen geen bezwaar heeft.

Het bestuur van ons Genootschap heeft op de ontvangen uitnodiging positief gereageerd met daarbij de voorlopige mededeling, dat in navolging van onze deelneming aan vorige défilés op Paleis Soestdijk op 30 april ter gelegenheid van de verjaardag van Hare Majesteit de Ko-

ningin op ca. 40 à 50 deelnemers gerekend kan worden. Hierbij zij aangekend, dat de mogelijkheid van deelneming door gezinsleden nog volstrekt onzeker is.

In verschillende publicaties wordt hetzelfde evenement ook aangeduid als "Huldeblijk" of "Huldebetoon" Prins Bernhard. Het verschil is niet erg wezenlijk. Wij hebben begrepen, dat men nog geen beslissing heeft genomen over een defilé, waarbij de deelnemers langs de Prins op het bordes van Soestdijk defileren, danwel een huldeblijk waarbij de Prins zich langs de op Soestdijk opgestelde organisaties begeeft. Dit laatste zou dan in navolging van het huldeblijk aan H.M. de Koningin ter gelegenheid van haar 25-jarig regeringsjubileum op Paleis "Huis ten Bosch" te 's-Gravenhage op 3 september 1973.

Wij verzoeken U per ommegaande aan het secretariaat van ons Genootschap te willen berichten indien U aan dit Eerbetoon/Huldeblijk wenst deel te nemen. Onze evenementencommissie is reeds bezig een verzamelplaats in de buurt van Soestdijk te organiseren met parkeer-, koffie-, en lunchgelegenheid, alsmede bustransport naar en van Soestdijk. Degenen, die zich opgeven zullen dan rechtstreeks bericht ontvangen over details en kosten. Publicatie in de volgende "SCHAKEL" in juni a.s. zou wellicht te laat komen.



UIT DE REGIO



De regionale bijeenkomst in de Raadskelder te Apeldoorn op dinsdag 16 december werd opgeluist door de aanwezigheid van onze voorzitter. Ieder vond het fijn, dat Menno de moeite nam om de hier wonende Engelandvaarders door persoonlijk contact beter te leren kennen tijdens de borrel en de chinese maaltijd daarna.

We waren ook blij, dat onze Ere-Voorzitter weer bij ons was. Enkele andere trouwe deelnemers moesten dit keer verstek laten gaan wegens verblijf in het buitenland of door ziekte; van enkele zieken hoorden we gelukkig dat ze weer aan de beterende hand zijn.

Verschillende keren kwam het gesprek op het feit, dat er Engelandvaarders op hun ééntje met één of ander probleem kampen. Dat zal met het klimmen der jaren wel meer gaan voorkomen. Vaak hoort men het te laat om hen te kunnen bijspringen. Ze gingen ooit hun eigen weg; willen zelf stellig anderen wel helpen, maar willen hun eigen boontjes doppen en sluiten zich soms te lang af voor contact met anderen.

Moeten we dat zo maar laten? Of moeten we - zonder opdringerig te zijn - er wat aan doen? Wat dan en hoe?

De eerstvolgende bijeenkomst willen we in maart houden.

Drs L.A.D. Kranenburg
Mariannalaan 22
7316 DV Apeldoorn

Nog even dit rappel voor de bijeenkomst van regio Zuid op vrijdag 10 april a.s. Bram Gresnigt, Cor van Remmen en Toine Lazeroms noteren gaarne Uw deelname. De telefoonnummers zijn respectievelijk :

01646 - 3415
01650 - 36488
04132 - 64884

HET "BOEK DER ENGELANDVAARDERS" - DEEL I

In 1946 werd op initiatief van de Heer Monchen aan vele Engelandvaarders verzocht de "wandel en handel" van respectievelijk hun reis en militaire dienst in telegramstijl op één pagina weer te geven, zo mogelijk met één of enkele foto's uit die tijd.

Samengesteld in twee delen werd dit werk daarop door een delegatie Engelandvaarders aan H.M. Koningin Wilhelmina op 't Loo aangeboden, vermoedelijk in 1947/1948.

Helaas is deel I daarvan sedert 1965 of mogelijk reeds daarvoor, verloren geraakt, vermoedelijk uitgeleend, zodat thans alleen Deel II in het Koninklijk Huis archief bewaard is gebleven. Daarin zijn de bijdragen van slechts 150 Engelandvaarders opgenomen.

De Koninklijke Familie zou het bijzonder op prijs stellen als Deel I (afmeting 36 x 50 cm.) wederom in het Koninklijk Huisarchief kon worden opgenomen om aldus bewaard te blijven.

Het Genootschap neemt dit verzoek van de Koninklijke Familie volgaarne over en zij vraagt U hierbij iedere inlichting die tot opsporing van Deel II zou kunnen leiden, aan het Secretariaat te willen doorgeven. Mocht deze poging wederom falen, dan zou het Genootschap, teneinde aan de wens van de Koninklijke Familie tegemoet te komen, willen trachten aan de hand van Uw hernieuwde bijdragen wederom een deel I samen te stellen. Wij hopen echter dat wij daar later niet op terug behoeven te komen.

Uw Bestuur zal over de uitvoering van een en ander contact opnemen met Engelandvaarder Zinnicq Bermann en in een volgende editie onze lezers hierover berichten.



VERZETSHERDENKINGSKRUIS

Wij ontvingen de volgende brief van het Nationaal Comité Verzetsherdenkingskruis, waarvan de inhoud voor zichzelf spreekt. Engelandvaarders worden in beginsel erkend als deelnemers aan het verzet in de Tweede Wereldoorlog.

Aanvragen voor dit verzetskruis kunnen uitsluitend schriftelijk worden gericht aan Secretariaat Comité Verzetsherdenkingskruis, Van Stolkweg 10 2585 JP Den Haag.

"Bij Koninklijk Besluit van 29 december 1980, no. 104, is op voordracht

van de Minister van Binnenlandse Zaken, mede namens de Ministers van Defensie en van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, een onderscheiding ingesteld voor deelnemers aan het verzet in de Tweede Wereldoorlog tegen de bezetters van het grondgebied van het Koninkrijk. Het Verzetsherdenkingskruis wordt toegekend aan een ieder die daadwerkelijk verzet heeft gepleegd tegen de vijanden van Nederland in de Tweede Wereldoorlog.

Hieronder vallen ook degenen, die in Oost-Azië op door Japen bezet gebied of Japans gebied aan dit verzet hebben deelgenomen. Toekenning kan postuum geschieden.

De redenen dat dit zo lang geduurd heeft, zijn van verschillende aard. Een belangrijke reden om alsnog hiertoe over te gaan, vormde de bijzondere 35-jarige herdenking van de bevrijding in 1980. Een tweede voorname reden is dat de toekenning van buitengewoon pensioen wegens verzet en van pensioentijd aan verzetsmilitairen de beoordeling van het verzet van de in aanmerking komende voor het verzetsherdenkingskruis aanzienlijk heeft vergemakkelijkt.

Het principe dat men zich zelf meldt voor dit verzetsherdenkingskruis gaat niet in tegen de geest van onderscheidingen. Men kan aanspraken doen gelden op de hoogste militaire onderscheiding in Nederland; de Militaire Willemsorde. Het Oorlogsherinneringskruis uit de Tweede Wereldoorlog werd toegekend na aanvraag door betrokkenen.

De toekenning van het verzetsherdenkingskruis zal geschieden door een Nationaal Comité, waarvan de samenstelling en werkwijze bij ministerieel besluit van de voornoemde ministers zal worden geregeld.

In het Nationaal Comité zullen de volgende organisaties vertegenwoordigd zijn :

1. Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers
2. Nationaal Federatieve Raad van het Voormalig Verzet Nederland
3. Nederlandse Vereniging van Ex-politieke Gevangenen uit de Bezettingstijd
4. Nederlandse Vereniging van pilotenhelpers uit de IIe Wereldoorlog THE ESCAPE
5. Stichting Genootschap Engelandvaarders
6. Vereniging Verenigd Verzet 1940-1945

Bovendien zijn in het Comité opgenomen drie vertegenwoordigers van organisaties m.b.t. het voormalig Nederlands-Indië. Zij vervullen deze functie voorlopig en in persoonlijke hoedanigheid totdat door de betreffende organisaties definitieve vertegenwoordigers benoemd zijn.

Verder zullen van het Nederlands Verzet nog enkele oud-verzetsstrijders op persoonlijke titel als leden van het Comité optreden.

De leiding van het Comité zal voorlopig berusten bij de leden van het Initiatiefcomité Verzetsherdenkingskruis.

Op grond van het bovenstaande is het Nationaal Comité Verzetsherdenkingskruis in eerste instantie als volgt samengesteld

W.Ch.J.M. van Lanschot	- Voorzitter
E. Roest	- Vice-Voorzitter
H.J. Teengs Gerritsen	- Vice-Voorzitter
C.C. van den Heuvel	- Secretaris/Penningmeester
Mr W.G.K. Arendsen de Wolff (Genootschap Engelandvaarders)	
J.F. Beckman (Expoge)	
F. Bischoff van Heemskerck	

J. Glaser (voormalig Nederlands-Indië)
Mr B. van der Klei (ESCAPE)
S. Korper (Verenigd Verzet 40-45)
Mr F.P.W. van Nouhuys (voormalig Nederlands Indië)
H. Roos (COVVS)
W.J.C. Tensen (NFR-VVN)
Mevrouw Mary Vaders

Ir G.S. Vrijburg (voormalig Nederlands-Indië)

Aan de overheid is gevraagd een aantal onderzoekingsambtenaren die op een overeenkomstig gebied werkzaam zijn geweest, ter beschikking te stellen voor de onderzoeken die nodig zijn om te kunnen vaststellen wie in aanmerking komt voor het verzetsherdenkingskruis.

Om het onderzoek te vergemakkelijken, is een aanmeldingsformulier vastgesteld, dat door de aanvrager dient te worden ingevuld. Dit is heel gemakkelijk voor degenen die wegens verzet buitengewoon pensioen of als verzetsmilitair zijn aangemerkt. Zij behoeven alleen de eerste of de tweede vraag in te vullen en een afschrift van de brief van erkenning bij te voegen.

De meest directe manier om voor toekenning van het verzetsherdenkingskruis in aanmerking te komen is het aanvragen van een aanmeldingsformulier aan het Nationaal Comité Verzetsherdenkingskruis, Van Stolkweg 10, 2585 JP Den Haag. Aanmeldingsformulieren zijn ook beschikbaar bij de secretariaten van de hiervoor genoemde organisaties voor de aangesloten leden. Inzending van het aanmeldingsformulier (met eventuele bijlagen) dient niet te geschieden bij de meer genoemde secretariaten, maar rechtstreeks bij het Nationaal Comité.

In eerste instantie wordt gerekend op een tienduizend aanmeldingen. Of dit aantal nog groter zal worden, valt nog niet te bezien omdat een aantal oud-verzetssrijders niet voelt voor de instelling van dit verzetsherdenkingskruis.

Wat de duur van het geheel betreft, wordt gedacht aan een periode van twee jaar.

Van de zijde van de overheid wordt voor de uitvoering een eenmalige subsidie ter beschikking gesteld.

De uitreiking zal in hoofdzaak geschieden door toezending van het verzetsherdenkingskruis met oorkonde. In een aantal gevallen zal uitreiking plaatsvinden in bijzondere bijeenkomsten".



COMMISSIE JEUGDVOORLICHTING

Van Paul Ph. Veerman ontvingen wij de volgende brief :

"Hierdoor deel ik U mede, dat het Bestuur van de Stichting Genootschap Engelandvaarders mij heeft willen afvaardigen om zitting te nemen in de Commissie Jeugdvoorlichting van de Stichting Samenwerkend Verzet. Bijgaand doe ik U toekomen een artikel dat in het blad "Aantreden" van februari 1981 werd opgenomen. (Aangetreden is het orgaan van de Nederlandse Vereniging van Ex-politieke gevangenen uit de bezettingstijd).

Het is de bedoeling dat bovenvermeld stuk in de verenigingsorganen van de organisaties aangesloten bij de Stichting Samenwerkend Verzet zal worden opgenomen."

Oproep van de Commissie Jeugdvoorlichting van Samenwerkend Verzet

De commissie Jeugdvoorlichting, die, zoals onze leden welbekend is, reeds een aantal jaren uitstekend functioneert, doet thans een oproep aan de secretariaten van onze afdelingen om de commissie te willen mededelen of er in de afdelingen belangstelling bestaat, dat er op scholen of voor jeugdorganisaties met behulp van uitstekend filmmateriaal voorlichting wordt gegeven door de commissie inzake de bestrijding van fascisme en nationaal-socialisme en ter verdediging van onze democratische vrijheden.

Van het bureau van de Rijks Voorlichtings Dienst kunnen wij beschikken over uitstekende films op dit terrein, waaronder de tijdens ons Eindhoven Internationaal Congres met succes vertoonde film : " Wat zeg je van herdenken?". Maar niet alleen deze 16 mm film staat ter dispositie, er zijn nog tal van andere uitstekende rolprenten op het gebied van de voorlichting van jeugdigen.

De leden van de Commissie Jeugdvoorlichting zijn bereid door het land te trekken om daar, waar mensen uit onze afdelingen kans zien dergelijke voorlichtingsavonden of middagen voor te bereiden, met film en ander toebehoren te verschijnen.

Ook als in een afdeling geen gelegenheid bestaat contacten met scholengemeenschappen e.d. te leggen, maar wel belangstelling om iets dergelijks te doen ondernemen, laat het onze Commissie Jeugdvoorlichting onverwijld weten.



VAN DE SOCIALE COMMISSIE

Regionale bijeenkomsten

Op de laatste vergadering van onze sociale commissie bleek eens te meer hoe spontaan en belangrijk de bijeenkomsten in de regio zijn. Meestal gaat het om een aantal van ca. 20 tot 40 Engelandvaarders al of niet vergezeld van hun dames. Er is amper tijd om gedurende de borrel met anderen van gedachten te wisselen, terwijl bij de maaltijd men elkaar beter leert kennen. In Gilze-Rijen met name zijn er een aantal ronde eettafels, zodat er gezellige groepjes ontstaan. Ook is er sprake van een zekere follow-up, omdat er verdere afspraken uit voortvloeien.

Er is tevens gebleken, dat er regio's zijn waar weinig Engelandvaarders wonen, en dat het organiseren van bijeenkomsten wat moeilijker ligt. Wat wij als Engelandvaarder tegen hebben, is het feit, dat wij destijds met groepjes van 2 of 4 naar Engeland ontsnapten en dat bovendien op zeer verschillende manier. Deze basis werkte uiteraard een zekere heterogeniteit in de hand. Zulks in tegenstelling van de meer homogene bijeenkomsten van vroegere militaire eenheden.

Maar toch hebben we die bekende band, die eenieder van ons herkent. Wij spreken dezelfde taal, we hadden immers dezelfde ervaringen, we hadden trouwens hetzelfde doel.

Juist in deze gepolariseerde tijden van geweld waarbij menigeen onder ons niet meer mee kan met sommige groeperingen van de nieuwe generatie, met ook oorlogsdreigingen hier en daar, is het voor velen onder ons belangrijk wat grip en contact te hebben met andere collegae-Engelandvaarders.

Daarom doe ik vanuit de sociale commissie een beroep op diegenen onder ons, die wat initiatief willen ontplooiën om bijvoorbeeld in Amsterdam, Rotterdam, Drente, Noord-Holland enz. bijeenkomsten te organiseren (Friesland niet te vergeten). Zoiets moet je niet alleen doen, maar met zijn tweeën of drieën, en dat niet voor één keer, maar enige keren per jaar op het juiste moment, dan gaat dat vanzelf een sneeuwbal effect krijgen. Ook meen ik dat zoiets het beste in een motel georganiseerd kan worden of in een wat gezellig niet te groot restaurant. Privé-thuis bijeenkomsten kunnen misschien niet te vervullen verplichtingen scheppen. Veel succes toegewenst.

Diversen

Nu dat we diverse vergaderstukken binnen kregen voor de volgende vergadering van de Raad van Overleg binnen de Stichting 1940-1945, waar Klaver en Kranenburg onze Genootschap vertegenwoordigen, zijn een aantal zaken onder onze aandacht gekomen. Zaken zoals de medische aspecten m.b.t. de aanvragen Buitengewoon Pensioen, de zgn. psychische diagnoses in percentage behoeven verbetering. De procedure kan bovendien versneld worden. Ook over de beëindiging van de wat B.P. in 1985 is beslist nog niet het laatste woord gezegd. Moeten we dan stoppen met de indiening van aanvragen, of moet de Stichting 1940-1945 uitsluitend bijzondere gevallen accepteren? Ik stip slechts enkele onderwerpen aan omdat ik nog niet wil vooruitlopen op de voor ons nieuwe besprekingen op nieuwe terreinen. Maar ik kom er zeker op terug, zodra wij meer gegevens hebben.

S.G. Timmers Verhoeven



ADRESSENBESTAND Stichting Genootschap Engelandvaarders
Aanvulling no. 4 per 1 maart 1981, toe te voegen aan no. 5 maart 1980

Nieuw toegetreden

BILT, P.Th. van de, Prinses Beatrixplein 10, 4702 CZ Roosendaal
HEYST, E. van, van Stienhovenstraat 19, 2596 SH Den Haag

Aanvullingen en wijzigingen

Overleden	BAALEN, W.E.C. van, 10 Folly Court, Borrowdale, Salisbury
Wijzigen	BESOUW, Th.J. van, 57 Lydwell Park Road, Torquay (Devon), U.K.
Wijzigen	BORSSUM BUISMAN, J.H. van, Bakkenessergracht 84, 2011 JZ Haarlem
Verbeteren	COEBERG, J.M., 8 Fuller Place, Kaikoke-Northland, New Zealand
Overleden	DAM, H.J. van, 338 Logan Building, Seattle (Wash.), 98101 U.S.A.
Aanvullen	DITMAR, B.E. van, Rijksweg 118, 1981 LD Velzen-Zuid
Wijzigen	DOORNBOS, H.J., Zwolsestraat 195, flat 8, 2587 VB Den Haag
Wijzigen	FUCHTER, J.H.G., c/o Asarco (Australia) Pty. Ltd., P.O. Box 6010, Hay Street East, Perth, 6000, Western Australia
Wijzigen	GANS, A., Casa Carolina- La Curva, Calonge (Gerona) Spanje
Wijzigen	GORTER, C.S., 21 Westgarth Street - O'Connor, Canberra, Australia
Wijzigen	GROOTKERK, J., 115 Golden River drive, Golden Lakes Village, West Palmbeach (Flor.) 33411, U.S.A.
Aanvullen	KEMMERLING, V.A.G., T. Morestraat 42, 2037 RH Haarlem
Overleden	KNECHT, J., de Kupstraat 56, Hilversum
Veranderen	KOOY, K. van der, Westelijk Halfrond 35, 1183 HN Amsterdam
Wijzigen	KOPPENS, O., 1578 Benedict Canon drive, Beverley Hills (Cal.) U.S.A.
Wijzigen	LINDEMAN, W.J., Seineflat 103, 1186 NW Amstelveen
Wijzigen	LUTEYN, A.P.T., Groen van Prinstererlaan 91, 2555 HL Den Haag
Wijzigen	MEULEN, H.J. van der, "Seepaerdstad", Stationsplein 70, 5611 BB Eindhoven
Veranderen	OTTEN, D.L., Nijenburg 116, 1086 GG Amsterdam
Aanvullen	POLAK, D., Dr. Lelyplantsoen 4, 1181 XK Amstelveen
Aanvullen	PRAAG, M. van, Amstelveenseweg 816, 1081 JK Amsterdam
Wijzigen	ROOS, M.P., Smaragdhorst 197, 2592 RJ Den Haag
Veranderen	SCHREINEMACHERS, W.J.H., Chemin de Vieusart 59, 1300-Wavre, België
Wijzigen	SMULDERS, A.M., Montfortanenlaan 38, 5042 CW Tilburg
Wijzigen	ZWAHLEN, H.C. Matterhorn 19, 1186 EB Amstelveen
Wijzigen	UBBINK, J.B., "Bestevaer", Blvd. Evertsen 108, 4382 AG Vlissingen

Adres (met de laatste ons bekend woonplaats) thans onbekend van :

FRUIN, J.A., Brussel?	LEMMENS, V.C., Noordwijkerhout?
GIELIS, J.N., Brielle?	LUYKENAAR, J.H., Halifax Canada?
HENDRIKX, L.W.M. Voorschoten?	ROO, F.J. de, Djakarta?
KANTERS, A.C.H., Frankrijk?	RUTTEN, L.G.G., Venray?
KOOLE, W., Australië?	VEUGELERS, P.H., Den Bosch?
KORVER, W.O.E., U.S.A.?	WEVE, J.J.

Wie kan ons inlichten ?

Adreswijzigingen of correcties gaarne aan :
E.H. Doerrleben, Floris Grijpstraat 5, 2596 XD Den Haag

Z.O.Z.

adressenbestand



UW BIJZONDERE AANDACHT

Bijgevoegd een los inlegblad met aanvullingen en
wijzigingen voor Uw adressenbestand, verschenen
in " DE SCHAKEL " 2de jaargang nr. 5