

# DE SCHAKEL

Kwartaaluitgave van de Stichting Genootschap Engelandvaarders

---



"GIJ ZIJT DE SCHAKEL TUSSEN HEN, DIE THUIS BLEVEN, EN MIJ"

KONINGIN WILHELMINA

---

# STICHTING GENOOTSCHAP ENGELANDVAARDERS

BESCHERMHEER ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID PRINS BERNHARD DER NEDERLANDEN

Kwartaaluitgave van de Stichting Genootschap Engelandvaarders  
Januari 2003 - 24e Jaargang, nr. 96

## BESTUUR:

### Ere-Voorzitter

F.Th. Dijkmeester St. Andriesstraat 61 3811 HT Amersfoort 033 - 472 69 57

### Voorzitter

R.W. Hemmes Thorbeckelaan 74 2564 BS Den Haag Telefoon en fax  
070 - 368 35 66

### Secretaris

H.J.M. Brinkman Jacob Mulderweg 26 2597 BS Den Haag Telefoon en fax  
070 - 354 31 73

### Penningmeester

Ch.H. Bartelings Thomas Jeffersonlaan 58 2285 BB Rijswijk Telefoon en fax  
070 - 394 14 67

## LEDEN:

R.A. Grisnigt Canadalaan 25 4631 NT Hoogerheide 0164 - 61 34 15

R.M. ten Broek Burg. de Villeneuve-  
singel 30 3055 AP Rotterdam 010 - 422 39 14

Fred M. Beukers Louise de Colignylaan 448 3062 HN Rotterdam 010 - 452 79 29

J.A. Bakker, Evenementencommissie Zeekant 92g 2586 JB Den Haag Telefoon en fax  
070 - 354 02 45

J. de Mos, Evenementencommissie Marjorystraat 25 3151 SK Hoek v. Holland 0174 - 38 21 83

Mevr. M.E.F. Borel Rinkes Cees Laseurlaan 279 2597 GG Den Haag Telefoon en fax  
070 - 324 04 47

## REDACTIE DE SCHAKEL

H.J.M. Brinkman Jacob Mulderweg 26 2597 BS Den Haag Telefoon en fax  
070 - 354 31 73

### Redactiecommissie

H.J.M. Brinkman, Ch.H. Bartelings

Stichting Genootschap Engelandvaarders:

Postbank: 35 95 00

Bank : 54.55.46.826

ABN-AMRO bank - Rijswijk

Het volgende nummer verschijnt in april 2003.

Gaarne hiervoor bestemde copy inzenden vóór 1 maart 2003.

ISSN 1382-8207

Bij de verschijning van de eerste Schakel van 2003 wens ik u en allen die u dierbaar zijn, een gelukkig en vooral gezond nieuwjaar. Voor de Engelandvaarders in Europa begon het jaar erg fris. Voor velen zal dat met lichamelijk ongemak gepaard zijn gegaan. Ik hoop dat zij dat allen gunstig hebben doorstaan.

Het afgelopen jaar heeft weer vreugde en verdriet gebracht. In het Koninklijk gezin waren het huwelijk van onze Kroonprins en het overlijden van Prins Claus de uitersten. Onze Beschermheer moest weer een paar maal onder het mes, maar hij heeft het doorstaan en is weer zo fit als maar mogelijk is. De fysieke gesteldheid van onze onvolprezen secretaris, Mees Borel Rinkes, is aan het einde van het jaar 2002 zodanig achteruit gegaan dat zij voorlopig die functie niet kan uitoefenen. Zo zijn in elk gezin wel voorbeelden te noemen van vreugde en verdriet in het afgelopen jaar. Ik wens u toe dat het komend jaar voor u allen veel vreugde mag geven. Henk Brinkman, onze redacteur, zal de functie van secretaris waarnemen.

Het bestuur van ons Genootschap legt zich het komend jaar weer toe op het regelen van de mogelijkheid elkaar te ontmoeten bij verschillende evenementen. Die kent u vast al, maar bij de invulling van een nieuwe agenda is het misschien handig nog even de verschillende gelegenheden op een rijtje te zetten.

- Elke eerste maandag van de maand een borrel in de Julianakazerne in Den Haag.
- Op 4 mei zal ons Genootschap vertegenwoordigd zijn bij de herdenking van de gevallen agenten door het Englandspiel bij het monument in Den Haag; bij de herdenking op de Erebegraafplaats in Loenen; bij de Nationale herdenking op de Dam in Amsterdam.
- Op 5 mei, bevrijdingsdag, neemt een delegatie van Engelandvaarders deel aan het jaarlijkse defilé voor onze Beschermheer in Wageningen.
- Op zaterdag 30 augustus is ons Genootschap vertegenwoordigd op de

---

Dag van het Verzet in Ermelo. Op zondag 31 augustus zou ons Genootschap de geboortedag van Koningin Wilhelmina willen herdenken en bloemen leggen bij de plaquette ter herinnering aan de Moeder der Engelandvaarders in de Nieuwe Kerk in Delft. Aangezien de kerk op zondag is gesloten (!) doen wij dat op maandag 1 september.

- In september wordt de jaarlijkse reünie gehouden op de Vliegbasis Gilze Rijen.
- Op 28 november herdenkt ons Genootschap de sterfdag van Koningin Wilhelmina en legt bloemen bij haar monument in Den Haag.

U leest alle bijzonderheden in de Schakel. Als er vragen zijn kunt u altijd terecht bij Jan Bakker en Jacob de Mos, de leden van onze Evenementencommissie, die alles keurig voorbereiden. Natuurlijk hoopt het bestuur dat velen van u bij die evenementen aanwezig zullen zijn.

Ik kijk naar u uit!

Rudi Hemmes

Aan het begin van het nieuwe jaar wil ik allereerst alle Engelandvaarders, hun dierbaren en de lezers van de Schakel die geen Engelandvaarders zijn, een goed en gezond 2003 toewensen.

Zoals gebruikelijk is voor de in Nederland en in België wonende Engelandvaarders en donateurs in deze eerste Schakel van het jaar een acceptgirobiljet ingesloten. Dit is gedaan om de betaling van de jaarlijkse vrijwillige bijdrage zo eenvoudig mogelijk te maken. Het richtbedrag hiervoor is € 25,-. Voor de lezers van de Schakel die geen Engelandvaarders zijn, is € 25,- een bijdrage voor het abonnement. Op het acceptformulier onder de vermelding van het bedrag van uw bijdrage graag uw eigen Postbankgiro- of bankrekeningnummer invullen in het daarvoor bestemde vakje, dus niet het Postbankgiro- of banknummer van het Genootschap. En dan natuurlijk uw handtekening plaatsen.

Een aantal in het buitenland wonende Engelandvaarders c.q. hun weduwen of donateurs hebben óók rekeningen bij de Postbank of andere Nederlandse bankinstellingen. In deze gevallen is zowel voor de betalende alsook voor de ontvangende partij de meest eenvoudige wijze om de jaarlijkse- en de reüniebijdrage via een overschrijving op één van de bankrekeningnummers van ons Genootschap te storten, t.w.: Postbank: 359500 of ABN-AMRO bank: 545546826, ten name van de Penningmeester Stichting Genootschap Engelandvaarders te Rijswijk.

Andere mogelijkheden voor degenen die in het buitenland wonen zijn om de bijdragen in contanten (valuta van het land van vestiging) of per cheque te zenden naar de penningmeester. Let wel: cheques kosten echter aan beide zijden extra geld, maar een enveloppe met contant geld slechts porto!!

Zoals bekend dienen onze inkomsten uit jaarlijkse bijdragen en donaties in de eerste plaats om ons 'communicatiemedium' de Schakel te produceren en te verzenden. Daarnaast is er ook nog een steeds groeiend aantal zieken die, wanneer ons dat bekend is, van het bestuur namens u allen een bloemetje ontvangt. Bovendien worden waar

---

mogelijk attenties verzorgd bij het ook steeds groeiende aantal overledenen. Ondanks de zeer welkome hogere jaarlijkse bijdragen, die wij ook het vorig jaar weer mochten ontvangen van een aantal Engelandvaarders en lezers van de Schakel, waarvoor hartelijk dank, konden de gemaakte kosten helaas niet door de inkomsten worden gedekt.

De hierboven vermelde betalingsmethoden kunnen ook worden gebruikt (mits aangegeven) voor de bestelling van Engelandvaarder-dassen of -schildjes. De verzendkosten en de bijdragen voor de dassen/schildjes zijn afgerond tot de dichtstbijzijnde hele Euro bedragen als volgt:

**Engelandvaarder-dassen:**

Prijs € 9,- plus verzendkosten:

- in Nederland € 2,- of
- in Europa € 2,- of
- buiten Europa € 3,-

**Engelandvaarderschildjes:**

Prijs € 11,- plus verzendkosten:

- in Nederland € 3,- of
- in Europa € 5,- of
- buiten Europa € 10,-

Charles H. Bartelings

**Van Kraak tot Overval**

(Een tentoonstelling over een film die geschiedenis maakte)

Vanaf 8 december 2002 tot en met 2 maart 2003 is in het Verzetsmuseum Friesland de tentoonstelling "Van Kraak tot Overval" te zien. De tentoonstelling bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over de bevrijding van 51 verzetsmensen uit de Leeuwarder gevangenis op 8 december 1944, "De Kraak". In het tweede deel staat de film "De Overval" centraal. De film is in 1962 geproduceerd en het veertigjarig jubileum is de directe aanleiding voor deze tentoonstelling. De twee delen zullen op verschillende data voor het publiek opengesteld worden. Het historische gedeelte, handelend over de echte kraak, is vanaf 8 december te zien. Het deel dat over de film gaat is op 20 december officieel geopend en is vanaf 21 december toegankelijk voor het publiek. Hier speelt de film letterlijk de hoofdrol: twee keer per dag wordt "De Overval" integraal vertoond.

De openstelling van het historische gedeelte, getiteld "De Kraak", vond plaats precies 58 jaar na dato op 8 december 2002. Hier wordt het verhaal verteld van de succesvolle kraak van de Leeuwarder gevangenis door de Friese KP (Knokploegen), aan de hand van uniek materiaal dat destijds een rol heeft gespeeld. Bij deze laatste gezamenlijke actie van de Friese KP werden 51 verzetsmensen zonder een schot te lossen uit hun cellen bevrijd en op schuiladressen ondergebracht. In de tentoonstelling zal speciale aandacht besteed worden aan de persoon van Johannes Kolf, alias 'Jodocus', het enige KP-lid dat de bevrijding niet heeft mogen meemaken. Aan hem is de film "De Overval", die op 20 december 1962 in het Tuschinski theater in Amsterdam in première ging, opgedragen.

De Kraak op de Leeuwarder gevangenis is niet de enige die tijdens de bezettingsjaren in Nederland is uitgevoerd. Het is wel de meest tot de verbeelding sprekende die bovendien goed gedocumenteerd is. Vlak na de bevrijding is er een uitgebreid verslag in boekvorm met veel foto's en tekeningen over de Kraak uitgebracht. Dit verslag bracht dr. L. de Jong, destijds directeur van het Rijksinstituut voor

---

Oorlogsdocumentatie, op het idee om deze Kraak als onderwerp voor een speelfilm over het verzet te gebruiken. Het resultaat, de film De Overval, naar een scenario van dr. de Jong en met acteurs Rob de Vries, Kees Brusse, Yoka Berretty en Piet Römer in de belangrijkste rollen, staat centraal in het tweede gedeelte van de tentoonstelling. Dit deel zal vanaf 21 december voor het publiek toegankelijk zijn. De onlangs door het Filmmuseum volledig gerestaureerde film zal hier in een bioscoopachtige setting twee maal per dag vertoond worden. Verder zal er aan de hand van veel unieke documenten, foto's en pers-artikelen een beeld gegeven worden van de totstandkoming en de receptie van de film. In de tentoonstelling zal verder ingegaan worden op de unieke positie van De Overval in de Nederlandse filmgeschiedenis.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer G. Koopmans of mevrouw M. Sangers, telefoonnummer 058-2120111. Dit bericht is ook op [www.verzetsmuseum.nl](http://www.verzetsmuseum.nl) te vinden.

**DOCUMENTATIEGROEP '40-'45**

---

(Koninklijk goedgekeurd bij besluit van 18 februari 1975)

In 1963 is de Documentatiegroep '40-'45 opgericht met als doel het bevorderen van de belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog. Hierbij wordt uitgegaan van de rechtmatigheid van de toenmalige Geallieerden in haar strijd tegen het nationaal-socialisme en fascisme. De vereniging vindt dan ook dat elke vorm van oorlogsmisdaad of vervolging op grond van ras, geloofs- of levensovertuiging niet mag worden toegestaan.

De Documentatiegroep '40-'45 telt ruim 800 leden die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. De Documentatie-groep '40-'45 geeft maandelijks het blad

---

"Terugblik '40-'45 uit. In de "Terugblik" kunnen leden die op diverse terreinen historisch onderzoek hebben verricht dit op een laagdrempelige manier onder de aandacht brengen. Diverse malen per jaar zijn er besloten ruilbeurzen, waar leden boeken, documenten en militaria kunnen ruilen of kopen. Het is een mogelijkheid voor verzamelaars hun collectie aan te vullen. De Documentatiegroep '40-'45 organiseert themadagen en excursies waarbij plaatsen bezocht worden met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog. Hierbij worden specialisten uitgenodigd die rondleidingen verzorgen. Leden van de vereniging zijn nauw betrokken bij de organisatie van herdenkingen en tentoonstellingen en houden lezingen op scholen en bij verenigingen.

De vereniging heeft een eigen website:  
[www.documentatiegroep40-45.nl](http://www.documentatiegroep40-45.nl)

Op de website kan elk lid gebruikmaken van de ledenservice om vragen te stellen, artikelen te zoeken of zelfs een eigen homepage op te zetten. Daarnaast vindt hij/zij op de site veel links naar relevante websites.

## BOEKBESPREKING I

---

### Kinderen als ooggetuigen door A.P. van Vaalen

Dit boek gaat vertellen over kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Of beter gezegd, het laat mensen die de oorlog als kind hebben meemaakt, vertellen over die tijd. Geen dramatische verhalen, maar gewoon over die tijd van alledag. De verhalen worden wel omlijst met de dramatische gebeurtenissen in de concentratiekampen en de Jodenvervolging. Het is een greep uit de serie verhalen die in de jaren negentig werden gepubliceerd in "Terugblik", maandorgaan van de Documentatiegroep '40-'45, onder de titel "Zestigers vertellen".

Het boek begint vlak voor de oorlog en eindigt met de bevrijding op 5

---

mei 1945. Door een chronologische volgorde aan te houden, geeft het boek tegelijkertijd een goed beeld van het verloop van de oorlogsjaren gezien door de ogen van een kind. Waar nodig heb ik een toelichting gegeven op de belangrijkste nieuwsfeiten, maar altijd zo dat het begrijpelijk blijft.

### WO II 1939-1945

Bernard IJzerdraat uit Schiedam was de eerste verzetsman in ons land die een illegaal krantje verspreide: Het Geuzenbericht. Hieruit ontstond de verzetsgroep "De Geuzen". In dit boek staat brief twee van "Het Geuzenbericht" afgedrukt. In de namiddag van 13 maart 1941 werden achttien Geuzen waaronder Bernard IJzerdraat op de Waaldorpervlakte terechtgesteld.

**Citaat:** "Op de binnenplaats van de cellenbarakken wachten de vrachtauto's omringd door gehelmde Duitsers. De auto's rijden de van Alkemadelaan op, de duinen in naar de Waaldorpervlakte, de eindbestemming. Na een poosje klinken de salvo's."

De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog weten, is ook dit weten. Vooral ook weten waarom deze misdaden zijn begaan; omdat de Nazi's dachten dat het ene ras beter was dan het andere. Miljoenen doden was het resultaat. Zes miljoen joden, zigeuners, homoseksuelen, gehandicapten en politiek anders denkenden als een minderwaardig soort mensen die het niet waard waren om te leven...

Deze miljoenen doden lijken ons een passende afsluiting van dit boek, voor elke dode een waarschuwing.

Dit boek zou verplichte leerstof op de scholen moeten zijn. Het geeft een diep in de ziel grijpend beeld van veel wat er in ons land in de periode 1939-1945 is gebeurd. Respect voor de helden die in het verzet gingen, en respect voor de duizenden die hierin hun leven hebben verloren.

A.P. van Vaalen

| Bijeenkomsten      | Engelandvaarders<br>17.30 – 18.30 maaltijd | Bestuursvergadering<br>13.30 – 17.00 Rvs zaal |
|--------------------|--|---|
| 03/02              | X  | X   |
| 03/03              | X  |   |
| 07/04              | X  |   |
| 12/05 (2e maandag) | X  | X   |
| 02/06              | X  |   |
| 07/07              | X  |   |
| 04/08              | X  | X   |
| 01/09              | X  |   |
| 06/10              | X  |   |
| 03/11              | X  | X   |
| 01/12              |  |   |

**Voor verdere inlichtingen:**

Jacob de Mos  
Tel: 0174-382183

**VAN UW REDACTEUR** \_\_\_\_\_

Allereerst wil ik alle Engelandvaarders in binnen en buitenland bedanken voor alle goede wensen die u mij hebt gestuurd. Alle correspondenten wens ik een gezond en goed 2003. Blijf uw bijdragen aan de Schakel sturen.

Helaas is door ziekte enige vertraging ontstaan in het verzenden van deze Schakel. Mijn excuses hiervoor.

Henk Brinkman

**Their corner of a foreign field door Peter Clark**

Eind september 2002 verscheen bij Glen Graphics (ISBN 1 9000 3850 1) het derde boek van de onderzoeker Peter Clark uit Northumberland over verongelukte RAF-vliegers en -navigators: Their Corner of a foreign field. In dit boek beperkt Clark zich tot de gegevens van omgekomen vliegtuigbemanningen uit het Gemenebest en uit door de Duitsers bezette landen, die op kerkhoven in het uiterste noorden van Engeland liggen begraven. Van de 48 in het boek besproken mannen kwamen er 18 uit Canada, 11 uit Nieuw Zeeland, 8 uit Australië, 3 uit Polen, 2 uit Tsjechoslowakije, 1 uit Nederland en ook 1 uit Jamaica, Brazilië, Trinidad, Kenya en Mauritius. De Nederlander was de Engelandvaarder Jacob Willem van Hamel, die op 11 april 1944 met zijn Spitfire bij Rothbury is neergestort en op Chevington Cemetery ligt begraven.

Van vrijwel allen is de opleiding tot vlieger of navigator nauwkeurig onderzocht en zijn de omstandigheden opgetekend die tot het verongelukken hebben geleid.

Peter Clark heeft geprobeerd om van alle mannen gegevens van voor hun inlijving in de RAF te achterhalen, maar dat is helaas niet altijd gelukt. Zelfs foto's ontbreken bij een aantal verhalen. Dankzij het vele onderzoek dat in Nederland naar Engelandvaarders is en wordt gedaan, was Peter Clark op de hoogte van de verzetsdaden van de Delftse student Jaap van Hamel, van de noodzaak van zijn vlucht naar Engeland en van zijn vijfdaagse kano-overtocht van 21-26 juni 1941 samen met Rudi van Daalen Wetters. Bovendien heeft Grace Groothoff-van Hamel, de zuster van Jaap, hem van veel foto's voorzien.

Het is vooral aangrijpend om te lezen dat veel RAF-ers tijdens oefenvluchten zijn omgekomen, soms geschiedde dit zelfs vanwege een botsing met een vliegtuig van hetzelfde squadron.

Anie Huisman-van Bergen

## DANKBETUIGING

---

September 2002

Voor de blikken van medeleven, die wij van u mochten ontvangen bij het overlijden van onze moeder, schoonmoeder en Omali Johanna Alida "Lidy" Keg, willen wij u heel hartelijk bedanken.

Namens de familie,

Lieke Snellen-Schlichte Bergen



## IN MEMORIAM

---

**Hendrik Gaillard**

1920 - 2002

Kruis van Verdienste  
Oorlogsherinnerings Kruis

Toen de oorlog uitbrak in mei 1940 studeerde Hendrik rechten in Utrecht. Hij sloot zich aan bij het verzet en nam deel aan een actie in Soesterberg. De bezetters waren bezig veranderingen aan te brengen aan de luchtmachtbasis en Hendrik was in staat ongemerkt gegevens te verzamelen door mee te lopen met de arbeiders die het project uitvoerden. Later werd zijn groep ontdekt door de bezetters en velen verloren hun leven. Hendrik ontsnapte dankzij de militaire achtergrond van zijn familie, die als voorzorgsmaatregel een veilige schuilplaats hadden gebouwd tussen twee verdiepingen van het ouderlijk huis!

In 1943 besloot Hendrik de tocht naar Engeland te ondernemen en hij bereikte de Frans-Spaanse grens bij Bourg-Madame in de omgeving van Andorra. In Spanje werd hij gevangen genomen en naar Miranda de Ebro getransporteerd. Het was daar niet makkelijk, maar hij had een vriend die uit Duitsland ontsnapt was en gedetailleerde inlichtingen had over Peenemunde.

Na aankomst in London heeft Hendrik een contact geregeld met de Nederlandse militaire instanties. In maart 1944 vertrok hij via Durban naar Australië. Na tijdelijke plaatsing in Melbourne en Brisbane werd hij toegevoegd aan het NICA hoofdkwartier in Hollandia. Augustus 1945 bracht het eind van de oorlog en later demobilisatie. Hendrik keerde terug naar Nederland om zijn rechtenstudie te voltooien. Toen dat bereikt was keerde hij terug, eerst naar Jakarta en uiteindelijk Melbourne. Hendrik begon in het bankbedrijf maar al spoedig ging hij over naar verzekeringen en hij stichtte zijn eigen makelaarsbedrijf. Na twintig jaren vormde hij een associatie met Jardine Lloyd Thompson Melbourne en die werd gecontinueerd voor de rest van zijn leven. Het einde kwam plotseling op 12 november.

Hendrik ontmoette Audrey kort na zijn terugkeer in Melbourne en al spoedig besloten zij te trouwen. Ze hadden tweeënvijftig mooie jaren van liefde en wederzijdse zorg. Een gedenkdienst vond plaats op 6 december. Het Nederlandse mannenkoor, Mannenkoor St. Gregorius, zong het Wilhelmus. De sprekers beschreven Hendrik als een trouwe vriend, een wijs mens en een bekwaam zakenman. Zijn integriteit en gevoel voor humor zullen niet vergeten worden.

Hans Snelleman



**Frans Johan van Beveren**

20 maart 1919 - 29 november 2002

Kapitein – luitenant ter zee TD ( b.d )  
Officier in de Orde van Oranje – Nassau  
Kruis van Verdienste  
Oorlogs Herinneringskruis  
Ereteken voor Orde en Vrede  
Ereteken voor langdurige dienst

Frans en ik waren beiden Verkenner bij de St. Joris padvindergroep in Den Haag. Eveneens bij die groep, als welpenleidster waren Mien zijn oudere zus en Henny zijn tweelingzus. In 1938 scheidde zich onze wegen. Frans werd adelborst bij de Koninklijke Marine in Den Helder. Toen kwam 10 mei 1940. Den Helder ging dicht. Via een korte stage op de KMA in Breda ging Frans techniek studeren in Delft. Ook dat duurde niet lang. In november 1940 ging Delft dicht (studentenverzet). Al vroeg in de oorlog was Frans betrokken bij het verzet. Op verdenking hiervan werd hij opgesloten in het Scheveningse "Oranjehotel". Hij zat daar opgesloten van augustus tot december 1941. Dit onderbrak de voorbereidingen om naar Engeland te gaan samen met Anton Meyer en Frits Spook. Voor hun vertrek verloofde Frits zich met Henny. Frans en Frits kwamen Zwitserland binnen via Porrentruy, langs hetzelfde weggetje waarlangs ik anderhalf jaar later Zwitserland "ontvluchtte". In 1942 was het voor Frans en Frits mogelijk om per geblindeerde trein Barcelona te bereiken. Vele andere Engelandvaarders moesten dit daarna doen door de Pyreneeën over te klimmen. Frans en Frits bereikten Curaçao en zagen kans een gratis passage te krijgen op een Noorse tanker naar New York. Maar de arm van de Nederlandse militair attaché was lang. Frans en Frits werden onder protest van boord gehaald en naar het opleidingskamp van de Prinses Irene Brigade gedirigeerd. Hier kwam onze adelborst terecht onder landlubbers en moest als ultieme belediging rondlopen in dat "sloeberige bokkenpak" (battledres). Gelukkig vertrok hij kort daarna in luxe marinestijl, met de "Queen Elizabeth" naar Engeland. Na een verblijf op het tijdelijk Koninklijk Instituut Enys House diende Frans

---

in de oorlog als Officier bij de Marine en vervolgde daar zijn carrière in vreedstijd tot zijn pensioen in 1969. Een In Memoriam voor Frans van Beveren zou niet compleet zijn zonder het noemen van zijn grootste passie, het verzamelen, bestuderen en ruilen van poststempels uit W.O. II. Weinig gelegenheden liet hij voorbij gaan om zijn uitzonderlijke kennis op dit gebied te etaleren. In zijn familie memoires, waaruit voor veel van het bovenstaande geput is, bewijzen de zeer vele poststukafdrukken met stempels hoe serieus hij deze hobby nam. Ook internationaal was hij een autoriteit op dit gebied.

Frans, een welbested leven, en rust in vrede.

Jan Buyser

## ADRESSENBESTAND

---

### ADRESSENBESTAND Stichting Genootschap Engelandvaarders

Aanvullingen en wijzigingen no. 13 op de adressenlijst van 1 april 1999.

#### Overleden:

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Athmer, J.H.      | Den Haag              |
| Beveren, F.J. van | Heeze                 |
| Gaillard, J.W.    | Belgrave (AUS)        |
| Louwerse, J.M.    | Sherborne (UK)        |
| Schagen, P.J.     | Hook Basingstoke (UK) |

#### Verhuisd:

|                |  |
|----------------|--|
| Poole, M.C. Ie | Domein 'Wilaard' VI<br>Koningin Astridlaan 37a, bus 13 B-2950 Kapellen, België |
|----------------|--|

#### Adreswijzigingen en correcties gaarne aan:

|                 |  |
|-----------------|--|
| H.J.M. Brinkman | Jacob Mulderweg 26<br>2597 BS Den Haag<br>Tel./Fax (070) 354 31 73 |
|-----------------|--|