

DE SCHAKEL

Kwartaaluitgave van de Stichting Genootschap Engelandvaarders



"GIJ ZIJT DE SCHAKEL TUSSEN HEN, DIE THUIS BLEVEN, EN MIJ"

KONINGIN WILHELMINA

STICHTING GENOOTSCHAP ENGELANDVAARDERS

Kwartaaluitgave van de Stichting Genootschap Engelandvaarders
APRIL 2006 - 27e Jaargang, nr. 109

BESTUUR:

Voorzitter

R.W. Hemmes Thorbeckelaan 74 2564 BS Den Haag Telefoon en fax
070 - 368 35 66

Secretaris

G.J. Staal Oranje Nassaulaan 52 3708 GE Zeist Telefoon
070 - 692 27 92
E-mail: jan.staal@planet.nl

Penningmeester

Ch.H. Bartelings Thomas Jeffersonlaan 437 2285 AP Rijswijk Telefoon en fax
070 - 394 14 67
E-mail: ch.h.bartelings@planet.nl

LEDEN:

R.A. Grisnigt Canadalaan 25 4631 NT Hoogerheide 0164 - 61 34 15
R.M. ten Broek Burg. de Villeneuve-
singel 30 3055 AP Rotterdam 010 - 422 39 14

Fred M. Beukers Louise de Colignylaan 448 3062 HN Rotterdam 010 - 452 79 29

J.A. Bakker, Evenementencommissie Zeekant 92g 2586 JB Den Haag 070 - 354 02 45

J. de Mos, Evenementencommissie Marjorystraat 25 3151 SK Hoek v. Holland 0174 - 38 21 83

H.J.M. Brinkman Jacob Mulderweg 26 2597 BS Den Haag 070 - 354 31 73

E-mail: hjm.brinkman@wanadoo.nl

REDACTIE DE SCHAKEL

H.J.M. Brinkman Jacob Mulderweg 26 2597 BS Den Haag Telefoon en fax
070 - 354 31 73

E-mail: hjm.brinkman@wanadoo.nl

Redactiecommissie

H.J.M. Brinkman, L.J. Staal, Ch. H. Bartelings

Stichting Genootschap Engelandvaarders:

Postbank: 35 95 00

Bank : 54.55.46.826

ABN-AMRO bank - Rijswijk

Het volgende nummer verschijnt in juli 2006.

Gaarne hiervoor bestemde kopij inzenden vóór 1 juni 2006.

ISSN 1382-8207

APRIL 2006

Wij wisten al dat enkele Engelandvaarders het nog mooier zouden vinden als de jaarlijkse reünie bij hem of haar om de hoek zou kunnen worden georganiseerd, maar verreweg de meesten, die de Engelandvaarders-enquête terugstuurden, zijn tevreden met de wijze waarop het bestuur die reünie tot nu toe organiseerde. U kunt dan ook vast in de agenda noteren dat wij elkaar weer treffen op de Vliegbasis Gilze Rijen op 20 september.

De in 2002 overleden Engelandvaarder Daniël de Moulin heeft van zijn tocht (in 1943) een dagboek bijgehouden. Studievrienden hebben een Stichting opgericht om dat dagboek ruimere bekendheid te geven en het te publiceren. Het eerste exemplaar van die uitgave wordt op 10 mei 2006 in het Academieggebouw te Utrecht in zaal 1636 aangeboden aan Erik Hazelhoff Roelfzema.

Alle Engelandvaarders worden daarbij uitgenodigd. De ontvangst is op die 10^e mei om 1700 uur en de bijeenkomst eindigt omstreeks 18.15 uur met een borrel. Wie daarbij aanwezig wil zijn wordt verzocht dit te laten weten aan Hylke Faber, voorzitter van de Stichting DdM die het boek uitgeeft, telefoon 06 24 64 31 47.

De eerste week van mei wordt voor diverse Engelandvaarders weer een drukke week. Daarna treffen velen elkaar in Wageningen en op 29 juni bij de Veteranendag. En dan op 20 september naar de reünie in Gilze Rijen. Ik hoop dat velen de gelegenheid hebben aan de evenementen deel te nemen.

Ik kijk naar u uit.

Rudi Hemmes

Door de gemeente Wageningen is besloten om het Veteranendefilé vanaf 2006 te vervangen door een nieuw publieksevenement: het Vrijheidsdefilé. Dit Vrijheidsdefilé zal van gelijkwaardige omvang en uitstraling zijn en zal in het teken staan van de aspecten vrede, vrijheid en veiligheid.

In tegenstelling tot het vroegere Veteranendefilé wordt in het Vrijheidsdefilé een uitgebreide civiele deelname ingelast. Zo zal het Vrijheidsdefilé in principe bestaan uit rijdende en lopende elementen. De inzet voor de komende jaren is om te streven naar een ruime deelname van geallieerde en Nederlandse veteranen die betrokken zijn geweest bij de bevrijding van ons land in 1944/1945 en civiele groeperingen die betrokken zijn bij vrede, vrijheid en veiligheid. De deelnemende historische voertuigen worden benut voor vervoer van deelnemers aan het Vrijheidsdefilé. Hierbij wordt gedacht aan de oudste generatie veteranen die niet meer in staat zijn lopend aan een dergelijk evenement deel te nemen. Echter de route van het defilé is minder geschikt voor rolstoelgebruikers.

Met een uitgebreide deelname van muziekkorpsen en veel vlagvertoon zal het Vrijheidsdefilé een uniek jaarlijks bevrijdingsevenement worden. De deelnemers aan het defilé zullen op 5 mei aan het eind van de ochtend worden ontvangen op de startlocatie van het Vrijheidsdefilé (complex "de Dreijen" van de Wageningen Universiteit).

Zoals in voorgaande jaren zullen de Verzetsorganisaties aangesloten bij de Stichting Samenwerkend Verzet, waartoe ook de Engelandvaarders behoren, er aan deelnemen. Engelandvaarders die aan het defilé lopend of rijdend willen deelnemen worden verzocht zich zo spoedig mogelijk per telefoon of fax op te geven bij Jan Bakker (070 - 354 02 45), die ook dit jaar weer als detachementscommandant zal fungeren. Deelnemers worden verzocht op te geven of zij een partner/begeleid(st)er (niet-defilant) willen meenemen, dit i.v.m. het aantal koffie- en consumptiebonnen (er worden géén gratis NS-vervoerbewijzen beschikbaar gesteld). Zij ontvangen dan een routebeschrijving, een parkeerkaart voor de parkeerterreinen

Costerweg (waarop aan de achterkant aanwijzingen voor de gereed staande bussen naar het terrein "de Dreijen") en een plattegrond van "de Dreijen", waarop de **Tent Deelnemers** staat aangegeven, alwaar zij zich tussen 11.30 en 13.00 uur moeten melden bij de detachementscommandant, die te vinden is bij het vaandel van het Genootschap Engelandvaarders. Hij zal daar per persoon bonnen uitdelen, voor het bekende lunchpakket, ditmaal echter tegen betaling van € 2,-. Men kan echter ook in het restaurant in het vlakbij gelegen gebouw "316" gaan eten of bij de mobiele verkoopwagen.

Als tenue wordt men verzocht het bekende Veteranenuniform te dragen, t.w. een donkerblauwe of zwarte blazer met **groot model onderscheidingen**, E.V.-das en zwarte lage schoenen. Tijdens de defileerroute wordt in de houding gemarcheerd. Het defilé heeft men ditmaal in z.g. 13 clusters geformeerd, elk met een eigen muziekkorps en historische voertuigen. Het Samenwerkend Verzet heeft de eer om tot cluster 1 te behoren met als muziekkorps Harmonie Wageningen voorop.

Aan het Vrijheidsdefilé nemen 110 historische voertuigen deel. Het af te leggen parcours bedraagt weer ongeveer 2 kilometer. Dit vraagt niet alleen goed schoeisel maar ook een goede lichamelijke conditie voor de lopende defilanten. Het defilé vangt aan om 15.00 uur en wordt afgenomen door de Burgemeester van Wageningen en de Commissaris van de Koningin. Bij het bereiken van het bekende defileerpunt wordt **geen hoofd rechts** gecommandeerd, maar brengt alleen de detachementscommandant de eregroet. Het defilé eindigt aan de Costerweg, alwaar bussen gereed staan voor het station of "de Dreijen".

HERDENKINGSBIJeenKOMST 5 MEI 2006 IN DE JOHANNES DE DOPERKERK

Naast het Vrijheidsdefilé wordt door het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen, een herdenkingsbijeenkomst in de Johannes de Doperkerk georganiseerd, gevolgd

door een plechtigheid op het 5 Meiplein en een afsluitende receptie, naar keuze in de aula van de Universiteit of in Hotel de Wereld. Deputaties van de veteranen, verzets- en overige organisaties worden hiertoe uitgenodigd en kunnen het defilé gade slaan.

Het Vrijheidsdefilé vangt aan direct na afloop van de plechtigheid op het 5 Meiplein en eindigt voor de receptie. Om organisatorische redenen is het niet mogelijk dat deelnemers aan het defilé tevens aanwezig kunnen zijn bij de herdenkingsbijeenkomst in de kerk, zoals in voorgaande jaren. Vertegenwoordigers van veteranen- en verzetsorganisaties worden tussen 12.30 en 13.30 uur ontvangen in de aula, alwaar zij kunnen lunchen (broodjes).

Om 14.10 uur moeten zij gezeten zijn in de Johannes de Doperkerk, waarna de herdenkingsbijeenkomst tot 15.40 uur plaatsvindt, gevolgd door de plechtigheid op het 5 Meiplein en het defilé. Om 17.20 uur is de receptie, die tot 18.30 uur duurt.

Engelandvaarders, die niet aan het defilé deelnemen en hiervoor in aanmerking wensen te komen, kunnen zich telefonisch bij Jan Bakker melden (070 - 354 02 45), die voor toegangskaarten voor de kerk en parkeerkaarten zorgdraagt. Vanaf het parkeerterrein zal pendelvervoer worden ingezet naar de aula.

DEFILÉ NEDERLANDSE VETERANENDAG OP 29 JUNI 2006

Op donderdag 29 juni wordt in Den Haag voor de tweede keer de Nederlandse Veteranendag gehouden. Naast een plechtigheid in de Ridderzaal, een medailleparade op het Malieveld en een fly-past, zal het defilé van Nederlandse Veteranen in de binnenstad van Den Haag het hoogtepunt van deze dag worden. De tweede Veteranendag zal aansluitend feestelijk worden afgesloten op het Malieveld. Het aantal veteranen is vastgesteld op 3000 deelnemers. Naast de veteranen zal ook de Nederlandse Krijgsmacht met 1000 militairen en materieel deelnemen aan het defilé.

Net zoals in Wageningen, zal het Genootschap Engelandvaarders als

onderdeel van de Stichting Samenwerkend Verzet mee defileren. Aangezien de af te leggen afstand circa 4 kilometer bedraagt, dienen deelnemers over een goede fysieke conditie te beschikken. Men zal in staat moeten zijn om deze afstand te lopen. Daarnaast moet rekening worden gehouden met een lange wachttijd bij het opstellen van het defilé.

De defileerroute kent over de gehele lengte veel drempels en tramrails en is dan ook niet geschikt voor rolstoel- en rollatorgebruikers. Om die reden is uitsluitend voor veteranen die niet of slecht ter been zijn, een mogelijkheid gecreeerd om een invalide zitplaats bij het defileerpunt aan te vragen voor zichzelf en een eventuele begeleider. Ook bestaat de mogelijkheid, uitsluitend voor veteranen die niet of slecht ter been zijn, om op historische (militaire) voertuigen van "Keep them Rolling" en de "Army Vehicle Club" in het defilé mee te rijden.

Omdat het op 29 juni vrijwel onmogelijk zal zijn om met eigen vervoer richting Den Haag te komen, ontvangt men per deelnemer een NS vrij vervoerbewijs. De organisatie van de Nederlandse Veteranendag rekent erop dat men op het station Centraal aankomt. Op het Stationsplein worden de detachementen doorverwezen naar het verzamelpunt van het defilé.

Tijdens een bijeenkomst voor de detachementscommandanten in de loop van de maand mei worden de instructies voor het defilé, vrij vervoerbewijzen, tribunekaart, consumptie-, maaltijdbonnen en dergelijke uitgereikt, zij zullen deze aan de deelnemers doen toekomen. Engelandvaarders die aan dit defilé lopend of rijdend willen deelnemen moet zich derhalve zo spoedig mogelijk opgeven per telefoon of per fax aan Jan Bakker (070 - 354 02 45), die als Detachementscommandant SSV zal optreden. Tevens worden zij verzocht op te geven of zij een meereizende partner/begeleider (niet-defilant) willen meenemen.

Hopende op een grote opkomst, evenals de voorgaande 19 jaren in Wageningen.

Jan Bakker

Louis van der Meulen
4 juli 1919 - 13 maart 2006

Kruis van Verdienste
Oorlogsherdenkingskruis
Verzetsherdenkingskruis

Engelandvaarder Louis van der Meulen heeft Nederland niet verlaten uit avontuur maar door omstandigheden. Na de HBS in Apeldoorn volgde hij in Amsterdam een opleiding tot politie-inspecteur. Samen met zijn broer Hub (overleden in 1981) kwam hij bij de artillerie terecht. Hij als korporaal zijn broer als sergeant.

De tijd van 1939 tot het uitbreken van de oorlog in mei 1940 was voor beiden geen onverdeeld genoeg. Na de capitulatie hervond Louis zichzelf. Na zijn benoeming tot inspecteur in Tilburg was hij al snel betrokken bij de coördinatie van politieel en gewapend verzet.

Hij werd gearresteerd door de Duitsers en opgesloten in het "Oranjehotel" in Scheveningen. Hij werd vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Na een bevel van de Duitsers, dat jonge politie-officieren verplichtte een nazi-scholing te volgen, dook hij onder en besloot met zijn broer naar Engeland te gaan. De twee broers vertrokken op 17 augustus 1943 op valse papieren van een aannemer uit Oss, zogenaamd als vrijwilliger voor de bouw van de Atlantikwall naar Normandië. Oorspronkelijk zouden ze via Zwitserland en Spanje reizen maar ze vertrouwden deze route niet en besloten via Frankrijk en Italië te reizen. De Engelsen waren inmiddels geland op Sicilië en ze wilden wachten tot de Engelsen in Calabrie zouden landen.

Na een moeizame tocht via het door de Italianen bezette gebied van Frankrijk bereikten zij na vele ontberingen, geholpen door de plaatselijke verzetsgroepen Rome. Ze zaten daar ondergedoken in het Nederlandse priestercollege waar zij de tijd doorbrachten met het maken van valse documenten voor zichzelf en voor anderen. Ze wilden eerst doorgaan naar het zuiden, maar de invasie van de geallieerden bij

Anzio maakte die doorgang onmogelijk. Ze besloten richting Turkije te trekken, omdat dit land neutraal was dachten ze op die manier de geallieerden te bereiken. Dankzij nieuwe vervalste identiteitspapieren waren zij nu Serviërs geworden. Na een avontuurlijke tocht werden zij door de Duitsers gearresteerd. De Duitse Sicherheitsdienst voelde hen zwaar aan de tand. Maar door goed van te voren ingestudeerde antwoorden kon men niets bewijzen en werden zij onder begeleiding van de Servische politie naar de Bulgaarse consul-generaal gebracht voor dienstneming in het Bulgaarse leger. De Duitsers hadden hen een twaalfdaagse verblijfsvergunning gegeven. Daarna moesten zij vertrekken en dienst nemen in het Bulgaarse leger, omdat zij op de Servische papieren inwoners van Bulgarije waren. Uiteraard waren zij direct op stap gegaan voordat er bericht was uit Sofia over hun dienstneming in het Bulgaarse leger. Zij kwamen terecht bij de Todt organisatie met papieren die echt waren. Ze werden opnieuw gearresteerd en kwamen terecht in Sofia waar zij door de bevolking werden aangezien als geallieerde piloten die bombardementen op de stad hadden uitgevoerd. Weer opnieuw gearresteerd en toch weer geluk gehad en kwamen ze terecht in een convoi van gewonde geallieerde soldaten.

Zo kwamen ze via het partizanengebied in Griekenland in Turkije terecht. De Nederlandse gezant zorgde voor Turkse uniformen waarna ze doorreisden naar de geallieerden in Syrië. Daarna werden zij over gevlogen naar Cairo waar zij een werkkring vonden bij het geallieerde hoofdkwartier Midden Oosten. In september daarop vertrokken zij naar Londen na een dertien maanden durende reis. Ze waren elf grenzen gepasseerd en door twaalf landen getrokken. Het leven begon weer enigszins normaal te worden. Hub kwam bij het Bureau Bijzondere opdrachten en Louis werd plaatsvervangend hoofd van de Nederlandse Veiligheidsdienst.

Twee mannen in keurige uniformen met hier en daar een schrammetje op lichaam en ziel. Onnoemelijk veel meegemaakt maar toch nog aan het begin van hun loopbaan. Hub overleed reeds op jonge leeftijd in 1981. Louis overleed in maart van dit jaar. Hij rustte in vrede.

Volgend op het boek van Henri van der Zee dat de lotgevallen beschrijft van de Nederlandse gemeenschap in ballingschap in Engeland over de jaren 1940 tot 1945, heeft de auteur een nieuw boekje geschreven als een geliefde bestemming voor Nederlandse toeristen. Het boekje heeft als titel: "Londen in oorlogstijd, wandelingen in de voetsporen van Wilhelmina". Het eerste exemplaar werd gepresenteerd in de Nederlandse ambassade aan de kleinzoon van premier Gerbrandy. Het met veel foto's en handige kaartjes uitgevoerde boek laat wandelaars met historisch besef even terugstappen in een voor Nederland en de wereld moeilijke tijd. Het boek wordt uitgegeven door Bzztoh en de auteur verrijkte het boek met aardige anecdotes.

Henk Brinkman

IN MEMORIAM

J.F.A. (Jan) ter Doest

9 september 1925 - 7 maart 2006

Kruis van Verdienste
Oorlogsherinneringskruis

Jan ter Doest geldt als een van de jongste Engelandvaarders: bij zijn vertrek in de zomer van 1942 was hij nog maar 16 jaar. Hij reisde van zijn woonplaats Hengelo per trein naar Maastricht. Daarna was zijn reiskapitaal (zegge en schrijve 5 gulden) op en ging hij lopend verder naar het zuiden. Hij sliep in de open lucht en kreeg regelmatig van mensen, die hij onderweg ontmoette, iets eetbaars toegestopt. Ook gaven medereizigers hem soms geld, om een nieuw treinkaartje te kopen. In het Franse Epinal werd Jan ter Doest opgevangen door de pastoor, die voor eten en onderdak zorgde. Ook bracht de 'curé' hem in contact met medewerkers van het Rode Kruis in het naburige

Vésoul. Omdat hij nauwelijks Frans sprak gaf men hem hier een identiteitskaart met het opschrift 'sourd-muet' (doofstom) en kreeg hij het advies op zijn mond te wijzen, wanneer hem iets gevraagd werd. Door toedoen van de Rode Kruis-medewerkers werd Ter Doest samen met zeven andere vluchtelingen bij Lons-le-Saulnier over de demarcatielijn geholpen. Bij het Office Néerlandais in Lyon werd Jan aangeraden de grens naar Zwitserland over te steken, maar hij wilde via Spanje ontsnappen en trok verder naar het zuiden. Zo kwam hij in september 1942 terecht bij Joop Kolkman, directeur van het Office Néerlandais in Perpignan, die hem onderbracht in het opvangcentrum in Le Soler.

Toen de Duitsers op 11 november 1942 onbezet Frankrijk binnenvielen, werd de toestand in Le Soler kritiek. Kolkman, wiens positie onhoudbaar was geworden, probeerde uit alle macht nog zoveel mogelijk Nederlanders uit Le Soler 'weg te helpen'. Ter Doest vertrok op 17 december 1942 en passeerde samen met enkele anderen onder leiding van een passeur de Pyreneeën. Eenmaal in Spanje werden zij opgesloten in het kamp Miranda de Ebro, maar ze kwamen snel vrij met hulp van de Engelse autoriteiten, omdat zij zich als Zuid-Afrikaan hadden voorgedaan. Op 26 januari 1943 kwam Jan ter Doest - via Gibraltar - in Engeland aan.

De spionnenvanger Pinto, die Jan in Londen verhoorde, was onder de indruk van diens reisverhaal en noemde hem in zijn verslag 'een zeer naïef, doch flink en moedig ventje'. Ook schreef Pinto: 'Is nog te jong voor militaire dienst en zal dus te werk gesteld moeten worden tot hij de militaire leeftijd bereikt. Zal dan waarschijnlijk een zeer goed soldaat worden.'

Ter Doest werd echter geen soldaat, maar koos voor de luchtmacht. Hij werd bij de RAF opgeleid tot Spitfire-piloot. In 1945, toen hij zijn 'wings' kreeg uitgereikt, was de oorlog echter juist afgelopen. Ter Doest werd daarop gestationeerd op de vliegbasis Woensdrecht, waar hij tot 1948 als instructeur fungeerde. Daarna trad hij in dienst van de KLM en bracht het in 1955 tot gezagvoerder. Jan ter Doest overleed op 7 maart j.l. op tachtigjarige leeftijd in zijn woonplaats Holten.

Enige weken geleden werd mij door 3 vooraanstaande en trouwe medespelers medegedeeld dat zij niet meer van de partij zouden zijn. Reden: de geringe opkomst, waardoor het wedstrijd karakter langzamerhand verloren was gegaan.

U zult begrijpen dat dit bericht Charles Bartelings en mij trof als een donderslag bij heldere hemel. Vorig jaar waren er nog maar 11 spelers, zodat wij nu, als alles mee zit, nog maar 8 (waarvan 5 Engelandvaarders) zouden overhouden. Dus een verontrustende situatie.

Als echte Engelandvaarders geven wij ons natuurlijk niet direct verloren. Dit is toch elk jaar weer een gezellig evenement, dat wij niet graag willen missen. Wij geven direct toe dat een echte wedstrijd er nu niet meer inzit. Maar dat zouden wij kunnen laten vervallen door gewoon 9 of 12 holes voor de gezelligheid te golfen met daarna borrelen en eten.

Wij mogen aannemen, dat er onder de Engelandvaarders en/of hun aanhang, nog een aantal zijn, die daar best wat voor voelen. Reden waarom wij deze personen verzoeken mij dit per omgaande mede te delen onder opgaven van naam, adres, telefoonnummer, evt. golfhandycap, wel of niet gebruik van buggy, wel of niet borrelen en eten.

Het evenement zal dan hopelijk in juli plaatsvinden op de Koninklijke Haagsche Golf & Country Club te Wassenaar. Mijn adres is: Stoeplaan 9, 2243 CV Wassenaar. Telefoon 070 - 517 77 09. Wij hopen spoedig van u te horen.

Ralph Hartog

HERDENKING GEBOORTEDAG VAN WIJLEN KONINGIN WILHELMINA

Op donderdag 31 augustus 2006 om 14.00 uur zullen de Engelandvaarders weer een bloemstuk plaatsen in de Nieuwe Kerk te Delft, ter herinnering aan de geboortedag van Koningin Wilhelmina.

Verzamelen 13.30 - 14.00 uur in het ons bekende pannenkoekhuis vlakbij de kerk. Einde plechtigheid 14.45 uur waarna een kopje koffie.

Attentie a.u.b.

Zoals jullie al weten, kan er niet langer meer voor de kerk worden geparkeerd. tevens is het op donderdag ook nog eens marktdag, dus extra drukte. Vlak naast de kerk zijn enkele invaliden parkeerplaatsen voor hen die in het bezit zijn van een invalide parkeerkaart.

Voor de andere deelnemers: volg de parkeerborden. Trek er wel wat extra tijd voor uit.

Vergeet niet de groot model onderscheidingen mee te nemen. Zij die aan de plechtigheid willen deelnemen kunnen zich bij mij opgeven.

J. de Mos
Marjorystraat 25
3151 JK Hoek van holland
Tel./fax: 0174 - 38 21 83



Kort verslag van de bestuursvergadering van de Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945, d.d. 14 maart 2006, gehouden te Doorn

1. De heer Courmou komt deze week weer thuis, nadat hij enkele maanden heeft gerevalideerd in het Ziekenhuis Diakonessenhuis in Zeist. Hij is voornemens om zijn functie te blijven vervullen, zolang dit lichamelijk en/of geestelijk geen problemen geeft.
2. De heer M. van Duijn legt zijn functie neer per 1 april 2006 als penningmeester bij de Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945. Mevrouw P. Steijnis-de Haan neemt na 1 april het penningmeesterschap over, met eventuele financiële ondersteuning vanuit de BNMO Serviceorganisatie uit Doorn.
3. De Dag van het Verzet zal in 2006 plaatsvinden op zaterdag 26 augustus. Op 2 februari jl. is de pianist, de heer Hettinga overleden. Namens het bestuur is de voorzitter naar de begrafenis geweest.
4. Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei wordt namens Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945 door het Genootschap Engelandvaarders en de Landelijke Kontaktgroep Verzetsgepensioneerden 1940-1945 een krans gelegd op de Dam in Amsterdam.
5. Op de Veteranendag op 29 juni a.s. zullen de heren Molthoff (erevoorzitter), Hemmes (voorzitter) en Oskam (vice-voorzitter) Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945 vertegenwoordigen in de Ridderzaal.
6. Het bestuur heeft tijdens deze vergadering gesproken over de toekomst van de Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945. Wanneer een vereniging niet meer voldoende bestuurskracht heet, kan zij zich opheffen. De administratie kan worden ondergebracht bij derden, zodat de leden bijeenkomsten / reünies kunnen blijven bezoeken en informatie ontvangen. Het bestuur wil hier in de toekomst handen en voeten aan geven.
7. Het bestuur neemt kennis van het feit dat op 22 maart bij de Stichting 1940-1945 een nieuwe voorzitter voor de stichtingsraad wordt gekozen.
8. Museum Overloon is een bezoek waard nu er een grote aanvulling met legervoertuigen vanuit het museum uit Zwijndrecht is bijgekomen.
9. De vriendenkring Bos der Onverzettelijken heeft de heer Oskam gevraagd als adviseur. Op deze wijze wordt er van en naar het bestuur gerapporteerd. Het bestuur feliciteert de heer Oskam met de benoeming.

DAG VAN HET VERZET



33^e DAG VAN HET VERZET 2005

ZATERDAG 26 AUGUSTUS 2006

OOK DIT JAAR WEER IN HET RESTAURANT
VAN DE GENERAAL SPOORKAZERNE TE ERMELO
LEUVENUMSEWEG 88

(Voorlopig) PROGRAMMA

Opening: door de voorzitter van de Stichting Samenwerkend Verzet
1940-1945 de heer R.W. Hemmes

Optreden: * Optreden van Wilde Orchidee 'Met U onder Een Paraplu'

Inclusief: Koffie met petitfour
Apéritief
Rijstmaaltijd met 1 consumptie
Herinneringsgeschenk

Veel informatiestands

Veel gelegenheid voor begroeting en ontmoeting

Aanvang: 11.00 uur precies

Aanmelding: Zo spoedig mogelijk door overmaking van € 15,00 per persoon
op postgiro 5166870 t.n.v. "Comité Dag van het Verzet" te
Dokkum.
Toegangskaarten met routebeschrijving worden half augustus
toegezonden.

Attentie: Ook dit jaar zullen de parkeerterreinen van een letter worden
voorzien, zodat u gemakkelijk kunt onthouden waar u uw auto
hebt geparkeerd.
Tevens zal er gezorgd worden voor meer parkeerplaatsen voor
mindervaliden.

Vanaf 10.00 uur zal tussen station ERMELO en de kazerne
een bus pendelen.



DUBBELEXPOSITIE VERZETSMUSEUM

Kleur in donkere dagen en Onderduikparadijs Fryslân

24 maart tot en met 29 oktober 2006

Elk jaar vindt de start van de Nationale Viering van de Bevrijding plaats in een andere provincie. De provincie treedt daarbij op als gastheer en is samen met de gemeente organisator van het programma. Op 5 mei 2006 zijn dat de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden. In dit kader zijn vanaf 24 maart tot en met 29 oktober 2006 in het Verzetsmuseum Friesland twee fototentoonstellingen te zien.

Onderduikparadijs Fryslân is een opmerkelijk tijdsdocument van bioloog/fotograaf Roelof Horreüs de Haas die van september 1944 tot april 1945 met zijn twee zoontjes ondergedoken zat op een boerderij vlakbij Grou. Hij heeft hun verblijf daar vastgelegd in een groot aantal foto's en er een verslag van geschreven.

Kleur in donkere dagen laat nog nooit vertoonde kleuropnames van Fryslân tijdens de Tweede Wereldoorlog zien. Ze zijn gemaakt door cineast/fotograaf Alphons Hustinx en het zijn de enig bekende foto's in kleur van Fryslân tijdens die periode.

Uiterlijk zijn de beide foto-exposities elkaars tegenpool: kleur tegenover zwart/wit. Inhoudelijk vertonen ze echter grote verwantschap. In beide tentoonstellingen is de oorlog de grote afwezige. Het zijn foto's gemaakt tijdens de oorlog maar geen oorlogsfoto's. Bij beide exposities zullen gedurende de looptijd een aantal activiteiten worden georganiseerd in de vorm van lezingen en filmvertoningen.

Voor meer informatie: G. Koopmans 058 - 212 01 11.
Het Verzetsmuseum Friesland is onderdeel van het Fries Museum.

ADRESSENBESTAND

ADRESSENBESTAND
Stichting Genootschap Engelandvaarders

Aanvullingen en wijzigingen no. 26 op de adressenlijst van 1 april 1999.

Nieuw toegetroeden:

Kloos, J.P. Zwitserland

Overleden:

Bos, W.	Haren
Doest, J.F.A. ter	Holten
Everhard, R.L.	Amsterdam
Meulen, L.J. van der	Wassenaar
Snip, W.	Leek
Steinmetz, F.	Bussum
Zweden, M.H. van	Nieuw Zeeland

Verhuisd:

Goudstikker, S.G.H.	Razielstreet 22, app. 201	46812 Herzlia, Israël
Jongh, H.R. de	41.301 Morrison Road	Swan View
	WA 6056	Australië
Rossum, J. van	R.J.H. Fortuynstraat 91	1019 WJ Amsterdam
Ufford, Jhr. L. Quarles v.	58 Lemon Lane	Rhinebeck
	NY 12572	USA

Adreswijzigingen en correcties gaarne aan:

G.J. Staal
Oranje Nassaulaan 52
3708 GE Zeist
Telefoon 030 - 692 27 92
E-mail: jan.staal@planet.nl